

EHLİBEYT
yolunda
DEYİŞLER

ALİ SEFA DEDE

Sayı 4



Ali Sefa Dede (Sebahattin Capraz), 1947 yılında, Giresun vilayetinin Aluçra kazasının Kayacık köyün de dünyaya geldi.

Ali Sefa Dede'nin soyu Güvenç Abdal ocağından gelme pır kayıplar ve Alişan Dede'ler olarak geçmektedir.

Daha çocuk yaşta tercihini Ehlibeyt'in haklı davasına sahip çıkmak için yaptı. Bu tercihin gereği olarak Ehlibeyt yoluna hizmetini sürdürmeye devam ediyor.

“Ehlibeyt yolunda Deyişler“ adlı bu çalışma Ali Sefa Dede'nin “FELAKETLER ÖNCESİ ALLAH VE EHLİBEYT YOLUNA SON ÇAĞRI” kitabının içinden derlenmiştir.

Hazırlayan: Leyla Özdemir Duman
Basım Tarihi: 2015
2. ci Baskı

Türkiye Adresi

Ali Sefa Dede (Sebahattin Capraz)
Cumhuriyet Mahallesi
1035 Sokak Yıldız Apartmanı
No: 10, Daire: 2, Didim / Aydın - Türkiye
Tel: 0 535 071 48 07

Almanya Adresi

Ali Sefa Dede (Sebahattin Capraz)
Nordl. Haup. Str.11
86517 Wehringen-Deutschland
Tel: 0 82 34 - 64 38

İsteme Adresi:

Augsburg Alevi Hacı Bektaş-i Veli Derneği e.V.
Gotenstr. 4, 86343 Königsbrunn
Fax: 0821 / 47 09 557
info@augzburg-hacibektasiveli-dernegi.de

İçindekiler

Giriş	08
Merhaba Canlarım Sefa Geldiniz	10
Ayet-el Kürsü	11
Fatiha Suresi	16
Ali İmran Suresi	18
İhlas Suresi	22
Post Nişane	23
Kuşlar Hakk Muhammed Ali Çağırır	26
Ya Muhammed Senin İçin	28
Hız. Ali'nin Doğum Günü	29
Canım Şah-ı Merdan İmam Ali'dir	31
Yazarken Muhammed Ali'yi Gördüm	33
Şah'ım Merdan Ali'm Pir Olmadı mı	35
Muhammed Miraca Vardığı Gece	38
Hakk'a Kurban	40
Başım Koydum Yüce Hakk'ın Yoluna	43
Perişan Halimi Gör Hacı Bektaş	45
Günde bin Kez Secde kılasım Gelir	47
Koşup Peşi Sıra Gidesim Gelir	49
Benim Ali'm Bana Yeter	52
Kitabım Erkanım Yolumsun Ali'm	54
Muhammed Ali İle Bir Olmadı mı	55
Gelin Görün Şah-ı Merdan Ali'yi	58
Kanlı Kerbela	60
Kerbela Çölünde Ağlar Bir Yiğit	61
Yetiş Canımıza Sen Hızır İlyas	64
Bırak Beni Konuşayım	66
Yalan Dünya Senin Nene Güvenem	68
Bilen Gelsin Bilmiyeni Neyleyim	71
Yareli Muhammed, Yash Muhammed	73
Medet Alim Mürvet Alim Gel Yetiş	75

Kerbela'ya Ahu Zar Etmeseydi	78
Eyvah Şah-ı Merdan Şehit Oldu Ya	81
Bir Mürşidi Kamil Bul da Öyle Gel	84
Yıkılmışta Gider İmam Hasan'ım	86
Bir Gün Olur Sana Gelirim Kardeş	88
Elveda Elveda Sıla Elveda	89
Vurmayın Zalimler Müslüm Akil'e	92
Vah Benim Müslüm'üm, Müslüm Akil'im	94
Var Olasın Meşkür Kardeş	96
İki Gonca Gülü Müslüm Akil'in	97
İmam Hüseyin'i Sürgün Etmişler	99
Haber Geldi Bana O Yüce Dosttan	102
Gelin Görün Bu Sarayda Neler Var	105
Kerbela	108
Şu Kanlı Yezid'ten Davacıyım Ben	111
Bu Da Ne ki Kerbela'nın Yanında	113
Eyvah Habib, Eyvah Attan Düştü	115
Yetiş Ali'm Kerbela'ya Su Getir	116
Yolların Olayım Şah Abbas Senin	119
Eyvan Ali Ekber'ime	121
Hazret'i Zeynep'den İmam-ı Hüseyin'e Sesleniş	123
Kerbela Çöllerinde İmam Hüseyin	125
Hz. Zeynep'den Zülcenah'a Ağıt	127
Bürünmüş Yaslara Kullar Perişan	130
Kerbela Çölünde Ağlar Bir Yetim	132
Kullar Kerbela'dan Haber Getirin	135
Kerbela Çölüne Mekan Kurulmaz	137
Kullar ya Hüseyin Deyip Ağlaşır	139
Gardiyanlar Vermiyor mu Babanı	141
Acı Söyler Dil Kadrini Ne Bilir	142
Kardeş Kavgasını Kaldır Ortadan	145
Eyvah Kerbela'dan Haber Gelmedi	147
Durmuş da Ağlıyor Fatıma Ana	150
Kerbela'nın Gözü Yaşıldır Hey Can	152

Ben Ali'nden Vazgeçmem	153
Bana Böyle Kardeş Yazma Allah'ım	156
Bir Defter Bir Kalem Birde Gözyaşı	158
Hani Nerde Kadın Hakların	160
Ben Annemden Ayrı Düřtüm düşeli	164
Anneler Günü	165
Azrail Bořuna Gelmesin Yeter	167
Yolu Bir başkadır Ařık Canların	170
Yeri Göğü Kuran Sana Sığındım	172
Esti Fırtınası Yel Olur Gider	174
Annelerden Tatlı Bal Bulamadım	177
Yazarımızın Diđer Kitapları	179

Giriş

Deyişlerimiz Alevilikte hayatımızın vaz geçilemez gerçeğidir. Nice yıllar boyunca türlü acılar çekmiş olan erenlerimizin, evliyalarımızın, pirlereimizin, gaib erenlerimizin dilinden, yüreğinden ve kaleminden dökülen bu sözler, yeri gelmiş bizi alıp o diyarlara götürmüş, yeri gelmiş kayıtsız kalmamız gerektiğini bize bildirmiştir.

Onca acılar çekerek bize çekilenleri dillendiren deyişlerimiz, Ozanlarımızın dilinden telli Kur-an olarakta adlandırdığımız saz ile bir bütünlük sağlamış ve yüreğimizin en ince noktalarına kadar işlemiştir.

Deyişlerimiz yüzyıllar boyu yazarlarımızın düşünce ve görüşlerini, inancımıza bağlılıklarını her kelimesiyle bize anlatmaktadır.

Ehlibeyt yolunun hizmet niferi olan yazarımız Ali Sefa Dede de yaşanan onca zulümü, onca acıyı, Ehlibeyt'in yaşadığı tüm haksızlıkları deyişlerinde bir nakış misali işlemiş ve bu güne kadar getirmiştir.

Kimi deyişlerimiz Kur'an Ayetlerinin açıklamasını, kimi haksızlıklara haykırışı, kimi Ehlibeyt'in çektiği zulümleri anlatmaktadır.

Şimdi yazarımızın kaleminden yüreğimizi burkan ve bir o kadar da ikrarımızı körükleyerek bizi o günlere kadar götüren, her satırıyla yüreğimize kazınan deyişlerimizi okuyalım.

Merhaba Canlarım Sefa Geldiniz

Sevgili Dostlarım, sevgili canlar
Merhaba canlarım sefa geldiniz
Büyükten küçüğe bütün insanlar
Sevgili canlarım sefa geldiniz.

Sefalar geldiniz, şeref verdiniz
Gönlümüze kalbimize girdiniz.
Gönül köşkümüze bir taht kurdunuz
Merhaba canlarım sefa geldiniz.

Tarihlere ışık tutan tanıklar
Şehit evlatları, bağır yanıklar
Sayın misafirler, sayın konuklar
Merhaba canlarım sefa geldiniz.

Bizde mihmanlara Hızır'dır derler
Yardımcınız olsun Erenler, pirlər
Sizden hoşnut olsun gök ile yerler
Merhaba canlarım sefa geldiniz.

Yolumuza feda olsun bu canım
Çünkü ben halkını seven insanım
Ehlibeyt dostları baş tacım benim
Merhaba canlarım sefa geldiniz.

Ali Sefa der ki; yolumuz Hakk'tır
Kalbimiz temizdir, gönlümüz paktır
Kerbela'dan beri derdimiz çoktur
Merhaba canlarım sefa geldiniz

Ayet-el Kürsü

Bismillah diyerek geldik cihana
Hakk'ı zikreledi dilimiz bizim
İrrah menirrahiym deyip durduk divana
Bizi karşıladı Ali'miz bizim

Allahü la ilahe illa hü dedik
Birlik kapısından içeri girdik
Ehlibeyt'i görüp darına durduk
Ali'ye bağlandı yolumuz bizim

Hüve el hayyülkayümü Kudret nurumuz
Kırklar derğahında Ali pirimiz
Ehlibeyt yoluna koyduk serimiz
Evel ahır budur halimiz bizim.

La te'hezühü sinetün'le vardık secdeye
Muhammed Ali'dir Ali Hakk diye
Bizde birlik vardır ikilik niye
El ele el Hakk'a elimiz bizim

Ve la nevmün lehu ma fisysemavati der dilimiz
Muhammed aşkına yandı serimiz
Kudret kandilinde gizli sırrımız
Evvel Ali sonra Veli'miz bizim

Ve mafiyi'ardı ile durduk divana
Gönlümüz bağladık 12 İmam'a
Menzelleziy yeşfe'u dedik Kur'an'a
İkrarlıdır el bel dilimiz bizim.

İn dehu illa biiznihi ya 'lemü dan geçmeyiz

Biz bu sırrı her nadana açmayız

Yezid'in elinden şarap içmeyiz

Kudretten geliyor dolumuz bizim

Ma beyne eydiyhim diyerek biz candan geçtik

Ve ma halfehüm diyerek Ali'yi seçtik

Aşkın badesinden kanarak içtik

Açıldı gönülde gülümüz bizim

Ve la yuhiytüne bişey'in min'ilmihî

'B' nin noktasından aldık bu ilmi

Enel Hakk diyerek gördük bu zülmü

Aktı gözyaşından selimiz bizim

İlla bima şae diyerek döndük dolandık

Şah Hüseyin ile al kanlara bulandık

Kanlı Kerbela'da kavrulup yandık

Al kana belendi çölümüz bizim

Vesi'a kürsiyyühüssemavati vel'arda'ı

Aşığın sadığın bitermi derdi

Şah Hüseyin'im yetmiş üç şehit verdi

Kırıldı kanatla kolumuz bizim

ve la yeüdühu hıfzuhüma ile divana vardık

Ol yüce divanda Ali'yi gördük

Öptük ayağını yüzümüz sürdük

Sordu hatır ile halimiz bizim

Ve hüvel'Aliyyül'azimü dir Şah'ımız

Kur'an-ı Natık'tır Ali Şah'ımız

İki cihanda da kıblegahımız

Ayet-el Kürsü'dür velimiz bizim

Ehlibeyt aşkına indi bu ayet
Ehlibeyt nurundan oldu hidayet
Okur isek sıtkı ihlas ile şayet
Lalu gevher olur dilimiz bizim

Velayet nurumuz Ali'dir Ali
Pirim Hünkar Hacı Bektaş-i Veli
Birlikte kurdular bu güzel yolu
Yüce Hakk'a gider yolumuz bizim

Kur'an bize Hakk'tan gelen fermandır
Ehlibeyt ise derdimize dermandır
Hakk yoluna her daim kurbandır
Canımız serimiz malımız bizim

Allah kendi Kudret nurundan yarattı
Ehlibeyt ile cennetini donattı
Ehlibeyt'i bize emanet etti
Kur'an Ehlibeyt velimiz bizim

Nübüvvet nurunu Muhammed aldı
Velayet nurumuz Ali'de kaldı
Hidayet nurundan Fatıma geldi
Firdevs ala oldu ilimiz bizim

İnayet nurumuz İmam-ı Hasan
Ayet-el Kürsü'dür Kur'an'da yazan
Mağrubdan maşrığa seherde esen
Dostla selamlaşır yelimiz bizim

İmam Hüseyin'dir Rahmet nurumuz
Kalu'da Bela'da gizli sırimız
İki cihanda da külli varımız
Tek bir tutunacak dalımız bizim.

İşte Ehlibeyt Hakk'ın nurudur
Yüce Hakk Teala'nın külli varıdır
Kudret kandilinin gizli sırrıdır
Zahirde batında Ali'miz bizim

Aşığın sadığın figanı dinmez
Yanıpta kavrulsa ateşi sönmez
Verdiği ikrardan asla hiç dönmez
Savrulsa semaya külümüz bizim.

Hakk'ın yolu için candan geçeriz
Ehlibeyt dostunu bilip seçeriz
Dost elinden zehir olsa içeriz
Dostan gelen zehir balımız bizim

Yolumuz çetindir sürmek zor derler
Ateşten gömlektir kızgın kor derler
Her yolda bir cömert deli var derler
Ali Sefa'm yolda delimiz bizim



Fatiha Suresi

Yok iken yer ile gökler ezelden
Bizler yüce Hakk'ı gördük erenler
Bağlandık Allah'a canı gönülden
Birliğine ikrar verdik erenler.

Bismillah diyerek işe başladık
Özümüzde ikiliği taşıladık
Gönül verip bir kapıdan işledik
Yüce yolunuzu sürdük erenler.

Elhamdü lillahi Rabbi'l Alemiyn,
Dedik Tanrı birdir cümle alemin
Kur'an'da saklıdır bin bir kelamın
Bizler bu hikmeti gördük erenler.

Errahmanirrahiym i dedik habibullaha
Maliki yevmiddiyn dedik ol Ali Şah'a
İyyake na'büdü'müzdür Fatıma Ana
Yüce Ehlibey'te erdik erenler.

Ve iyyake neste'ıyn'dir İmam-ı Hasan
İhdinassıratalmüstakiym'edir Hüseyin'i rahman
Kur'an-ı Natık'tır 12 İmam
Hakk'ın kendisinden sorduk erenler.

Sıratalleziyne dedik Subhana
En'amte diyerek vardık divana
Aleyhim diyerek uyduk Kur'an'a
Hakk'a ikrarımız verdik erenler

Okuduk Kur'an-ı hep hece hece
Hakk'ı zikreyledik hem gündüz gece
Muhammed Ali ile vardık miraca
Kırklar meclisine girdik erenler

Gayrilmağdubi aleyhim ile vardık divana
Veladdalliyn dedik Fatıma Ana
Secdemizi yaptık Şah-ı Merdan'a
Ehlibeyt darına durduk erenler.

Tevvalla tebarra ikrarımızı
Hakk kabul eyledi niyazımızı
Tanrı görevlendirdi bazımızı
Münkürle savaşa girdik erenler.

Fatiha suresidir okunan ayet
Bizlere gerçeği anlatır gayet
Hasan ile Hüseyin olmasa idi şayet
Göremezdik Hakk'ı, kördük erenler.

Dünyayı dolaştık bir baştan başa
Kimi puta tapar kimisi taşa
Kanlı yezit ile girdik savaşa
Yetmiş üç can şehit verdik erenler.

Yolumuz uludur bilip sürene
Canım kurban gerçekleri görene
Gönül verdik Ehlibeyt'e, Kur'an'a
Böylece maksuda erdik erenler.

Ali Sefa'm akar göz yaşım seli
Kimi şaşkın dedi kimisi deli
Koymadık ahirete sorgu suvali
Bizler bu dünyada verdik erenler.

**Ali İmran Suresi (Kerbela Şehitleri için inen ayet)
Kerbela anısına**

Yok iken yer ile gökler ezelden
Hakk'ın birliğinde elimiz vardır
Sevdik yüce Hakk'ı canı gönülden
Hakk'a ikrar veren dilimiz vardır

Ehlibeyt geldi Hakk'ın nurundan
Kimse anlamadı onun sırrından
Yüreğimiz yandı aşkın narından
Yandıkta kavrulduk külümüz vardır

Bismillah diyerek divana vardık
Gönül köşkümüzde biz Hakk'ı gördük
Tevela teberra ikrarı verdik
Yüce Hakk'a giden yolumuz vardır

İrrah manirrahiym deyip gönül bağladık
İmam Hüseyin'e yandık ağladık
Çıkardık alları, kara bağladık
Al kana belenmiş çölümüz vardır.

**Elleziyne ye kulune rabbe na
İnnena amenna fagfir lena**
Yetmiş üç şehidi verdik canana
Kanlı göz yaşından selimiz vardır

Zünubena ve kina azabennar
Hakk'ın derğahında kuruldu didar
Velayet nurundan geldi ol settar
Divanı derğah da Ali'miz vardır

Essabiriyney vessadikiyne vel kanitiyn,

Geçti boynuna lanet halkası yezidin
Kerbela şehitleri için gelen bu ayetin
Kur'an-ı gönderen velimiz vardır

Vel münfiğiye vel müstagfirine bil eshar

Arşı kürsü tuttu ahu intizar
Şehit Allahü ennehu la ilahe illa hüve seddar
İmam Hüseyin'den dolumuz vardır

vel mela iketü ve ulül ilm kaimen bil kıst, ı

Tükenmez Yezid'in zulümü kasti
Derimizi yüzdü, başımız kesti
Böyle bir perişan halimiz vardır

La ilahe illa hüvel aziyzül hakiym

Yaremiz derindir, saramaz hekim
Ruzi mahşer günü verdiler hüküm
Şehitler serdarı ulumuz vardır

İnneddiyne indallahil islam,ı

Kudretten getirdik binbir kelamı
Kanlı Kerbela'da yüklendik gamı
Ne tagat ne de halimiz vardır

Ve mahtelef elleziyne u tül kitabe

Yüce Hakk gönderdi yüz dört kitabı
Ehlibeyt için yaptı bu hitabı
El ele, el Hakk'a elimiz vardır

İlla min ba,di ma ca e hümül ilmü

Hakk'ın derğahından aldık bu ilmi
Kanlı Kerbela'da çektik bu zulmü
Kesilmiş başlarla kolumuz vardır

Bag yen beyne hüm ve men yekfür biayati Allah,

Şehidler kanına belendi Allah
Hakk Teala bizimle hem vallah billah
İşte böyle çetin yolumuz vardır

fe innallahe seriy ul hisap gününde

Böyle zulüm varmı islam dininde
Ruzi mahşer günü Hakk'ın önünde
Gerçeği söyleyen dilimiz vardır

Daim doğru söylemektir karımız

Arşı kürsü tuttu ahu zarımız
Yezid talan etti küllü varımız
Ne paramız ne de pulumuz vardır

Canan için biz bu candan geçeriz

İkrar verdik Hakk yolunu seçeriz
Dost elinden zehir olsa içeriz
Dostun bahçesin de gülümüz vardır

Ali Sefa'm derki yüce Hakk canım

Fedadır yoluna bin kez bu canım
Ne den korkayım ki yüce cananım
İki cihanda da Ali'miz vardır.



İhlas Suresi

Bismillah diyerek vardık secdeye
Yüce Hakk'ı gördük, elhamdü lillah
Errahmanirrahiym deyip darına durduk
İkrarımız verdik, elhamdü lillah.

Kul hüvallahü deyip, söze başladık
Özümüzde benliğimiz taşladık
Ehad deyip bir kapıdan işledik
Yolumuzu sürdük elhamdü lillah.

Hakk'ın birliğine verdik ikrarı
Allahüssamed deyip ağladık zarı
Lem yelid ve lem yüled'le bulduk didarı
Ehlibeyt'e erdik elhamdü lillah.

Ve lem yekün lehu küfüven ehad
Biri Kur'an biri Ehlibeyt tamamet
Bunlar bize yüce Hakk'tan emanet
İslam dinin kurduk elhamdü lillah.

Ali Sefa'm bu sırrımız sır kalsın
Ahmak olan bu sırlardan ne bilsin
Çağırılım on iki İmam'lar gelsin
Yüce Hakk'ı bulduk elhamdü lillah.

Post Nişane

Arşı mua Allah'da yeşil kandilde
Şah-ı Merdan Ali'm gördü bu postu
Yok iken yer ile gökler ezelden
Divani derğahta serdi bu postu

Hazret'i Muhammed Mirac'a gitti
Gönlünü birleyip ol Hakk'a yetti
Hakk Muhammed Ali'm el elden tuttu
Muhammed Ali'den aldı bu postu

Muhammed getirdi kırklar Cem'ine
Hü diyerek Eren`lerin demine
Hakk'ın nuru Fatıma'nın önüne
Tanrı'nın aşkına serdi bu postu

Fatıma Anne'miz posta oturdu
Doksan bin kelamı dile getirdi
Oda alıp Şah Hasan'a götürdü
İmam Hasan gelip aldı bu postu

İmam Hasan ya Hakk deyip ağladı
Hakk aşkına ciğerini dağladı
Varıp Hüseyin'e özün bağladı
İmam Hüseyin'e verdi bu postu

İmam-ı Hüseyin ol postu gördü
Hakk'a ikrar verip yüzünü sürdü
Yetmiş üç şehidi bu yolda verdi
İmam-ı Hüseyin aldı bu postu

Yer gök Hüseyin'i tavvaf eyledi
Bu yol senin deyi feryad eyledi

Şah Hüseyin 73 can kurban eyledi
Zeynel Abidin'e verdi bu postu.

Zeynel Abidin'im aldı bu postu
Hazret'i Allah'ın ol yüce dostu
Yüzlerine sürüp bağrına bastı
Kerbela çölüne serdi bu postu

Zeynel Abidin'im ağladı zarı
Yetmiş üç şehidin tek yadırganı
Kanlı Kerbela'da kurdu didarı
Muhammed Bakır'a verdi bu postu

Muhammed Bakır'dır hasların hası
Kanlı Kerbela'dan aldı bu yası
İmam Cafer Sadık giydi libasi
Cafer-i Sadık'a verdi bu postu

İmam Cafer Sadık ilmin atası
Muhammed Ali'dir aslı atası
Mahşer günü elimizden tutası
Musa'yı Kazım'a verdi bu postu

İmam Musa'yı Kazım ilmin direği
Muhammed Ali'den gelir süreği
Kanlı Kerbela'da yandı yüreği
İmam-ı Rıza'ya verdi bu postu

İmam Rıza İmam'ların nurudur
Yüce Hakk'ın hüccetidir sırrıdır
İlmim atasıdır yolun Pir'idir
Muhammed Taki'ye verdi bu postu

Muhammed Taki'miz vardı secdeye
Allah bir Muhammed Ali'dir diye
Verdi emaneti Ali Naki'ye
İmam Ali Naki aldı bu postu

İmam Naki durdu Hakk'ın darına
Düştü Kerbela'nın ahı zarına
Vardı Hasan-ül Askarı didarına
Hasan-ül Askarı aldı bu postu

Hasan-ül Askarı zamana baktı
Zaman tamam deyip cereğlar yaktı
Dedi Mehdi geldi bir seher vakti
Muhammed Mehdi'ye verdi bu postu

Muhammed Mehdi'miz özün bağladı
İmam Hüseyin'e yandı ağladı
Çıkardı alları kara bağladı
Haydar-ı Kerrar'a verdi bu postu.

Muhammed Mehdi'dir Ali divanda
Hem Ali'dir hem Veli'dir cihanda
Evveldir ahirdir Ali Kur'an'da
Hakk Teala Ali'ye verdi bu postu

Ali Sefa'm der ki yolumuz haktır
Kalbimiz temizdir gönlümüz pakdır
Burdan başka Hakk'a giden yol yoktur
Hakk Muhammed Ali serdi bu postu

Kuşlar Hakk Muhammed Ali Çağırır

Her sabah her seher figana başlar
Kuşlar Hakk Muhammed Ali çağırır
Dört mevsimde Hakk'ın emrini işler
Kuşlar Hakk Muhammed Ali çağırır

Akar gözyaşlarım yüreğim farır
Temizler gönlümü gınahtan arır
Ten Muhammed Ali aşkına erir
Döşler Hakk Muhammed Ali çağırır

Boş değildir bunca boyun büktüğüm
Yol gözleyip hasretini çektiğim
Kerbela aşkına gözden döktüğüm
Yaşlar Hakk Muhammed Ali çağırır

Kafirlerin taş atıp da kıldığı
Muhammed'in Karani'ye verdiği
Veysel Karani'nin tesbih kurduğu
Dişler Hakk Muhammed Ali çağırır

Kerbela'da dört bir yandan basılan
Susuzluktan kuvrulup da kasılan
Yetmiş üç masumdan tek tek kesilen
Başlar Hakk Muhammed Ali çağırır

Kendi özün islah edip uslanan
Gönül verip Hakk Teala'ya yaslanan
Kerbela'da gözyaşıyla ıslanan
Taşlar Hakk Muhammed Ali çağırır.

Allah bir Muhammed ol Ali Haydar
Hüseyin baş oldu cümleye serdar

Selmani Faris'in durduđu didar
Köşkler Hakk Muhammed Ali çağırır

Erenlerin Hakk lokması dediđi
Müminlerin sofrasına koyduđu
Kırkların Cem olup Cem'de yediđi
Aşlar Hakk Muhammed Ali çağırır

Fatıma'dır Ehlibeyt'in Ana'sı
Yandı Kerbela'da bađrı sinesi
Yerlerin göklerin temel binası
Beşler Hakk Muhammed Ali çağırır

Şehitler canını Hakk'a sunarken
Yareleri ılıđıt ılıđıt kanarken
Şu yüređim Kerbela'da yanarken
Dışlar Hakk Muhammed Ali çağırır

Gönüller gam dolu gözlerimiz kan
Hiç olmadı yareleri sarılan
Kerbela'da yuvaları dađılan
Eşler Hakk Muhammed Ali çağırır

Yetmiş üç masumun boynu bükülmüş
Susuz Kerbela'ya kanlar dökülmüş
Yaşlı göz üstünde sürme çekilmiş
Kaşlar Hakk Muhammed Ali çağırır.

Ali Sefa'm Bismillah ile başlanan
Kerbela'da ciđerleri haşlanan
Hayır için Hakk yoluna işlenen
İşler Hakk Muhammed Ali çağırır.

Ya Muhammed Senin İçin

Tanrı cihanı yarattı
Ya Muhammet senin için
Sekiz cennetti donattı
Ya Muhammet senin için

Seni görsem sızım dîner
Aşk ateşin serde yanar
Melekler secde iner
Ya Muhammet senin için

Bunca yerler bunca gökler
Senin şefatını bekler
Yaprağın açar çiçekler
Ya Muhammet senin için

Evliyalar enbiyalar
Arar seni diyar diyar
Mevla'm hatırımız sayar
Ya Muhammet senin için

Seni seven kalmaz naçan
Zikreden semaya uçar
Ali Sefa candan geçer
Ya Muhammet senin için.

Hız. Ali'nin Doğum Günü
MİLADİ 599
21 MART SALI

Bugün Nevruzı Sultan'dır
Güller Ali'ye bağlandı
Şah-ı serveri cihandır
Dallar Ali'ye bağlandı.

Arşu kürsü levhi kalem
On sekiz bin devri alem
Yerler gökler cümle alem
Kullar Ali'ye bağlandı.

Binbir ismin biri Ali
Biri Hünkar Biri Veli
Dört hak kitap Hakk'ın yolu
Yollar Ali'ye bağlandı.

21 Mart salı günü
Hak Muhammed Ali günü
Hacı Bektaş Veli günü
Diller Ali'ye bağlandı.

İki cihanın serveri
Cümle ermişlerin piri
Kalı'dan Belı'dan beri
Yıllar Ali'ye bağlandı.

Ali'ye bağlıdır başım
Hem ekmeğim hemı aşım
Gözümden döktüğüm yaşım
Seller Ali'ye bağlandı.

Bu gün çift nur bayramıdır
Mümin müslim seyranıdır
Aşıkların devranıdır
Teller Ali'ye bağlandı.

Nübüvvet Velayet nuru
Birlikte çözdüler sırrı
Mübarek Zühre yıldızı
Bunlar Ali'ye bağlandı.

Muhammed miraca vardı
Orada Ali'yi gördü
Doksan bin kelamı sordu
Diller Ali'ye bağlandı.

Arslan olup yola yattı
Muhammed'e cilve etti
Kul olup kendini sattı
İller Ali'ye bağlandı.

O dur arşı kürste duran
Kudret kandilini Kur'an
İncil, Zebur, Tevrat, Kur'an
Dinler Ali'ye bağlandı.

Arşta kürste onu gördüm
Ayağına yüzler sürdüm
Ben Ali'ye ikrar verdim
Eller Ali'ye bağlandı.

Selmana yardıma gitti
Nevruz ile irşad etti
Aşıklar maşuğa yetti
Teller Ali'ye bağlandı.

O'dur benim canım varım
O'nadır dileğim çağrım
Kerbela'da yandı bağrım
Küller Ali'ye bağlandı.

Ali Sefa'm bu davada
Taraftardır Hakk Teala'da
Şehidlerle Kerbela'da
Çöllere Ali'ye bağlandı.

Canım Şah-ı Merdan İmam Ali'dir

Yüce Hakk'tan bana emanet olan
Canım Şah-ı Merdan İmam Ali'dir
Bedende dolaşıp damara dolan
Kanım Şah-ı Merdan İmam Ali'dir.

Ne yöne baktımsa odur gördüğüm
Ayağı tozuna yüzler sürdüğüm
Hazret'i Allah'a ikrar verdiğim
Dinim Şah-ı Merdan İmam Ali'dir.

Ali'den gayrıya ikrar veremem
Ali benim canım cansız duramam
Kudüs'te Mekke'de kible aramam
Yönüm Şah-ı Merdan İmam Ali'dir.

Ali'dir Allah'ın hücceti nuru
Ali'dir Allah'ın arslanı sırrı
Kalu'dan Belu'dan, ezzelden beri
Günüm Şah-ı Merdan İmam Ali'dir.

Hazret'i Allah'tan içtiğim dolun
Muhammet Ali'ye bağlıdır yolum
Ehlibeyt'in dostu biçare kulun
Şanım Şah-ı Merdan İmam Ali'dir.

Dostum benim gerçek yüzüm görersen
Gelmişimi geçmişimi ararsan
Nerden gelip gittiğimi sorarsan
Dünüm Şah-ı Merdan İmam Ali'dir.

Dört hak kitap Ali yazıyor vallah
Bunu böyle emir eylemiş Allah
Ölsem de ayrılamam hem Vallah Billah
Sonum Şah-ı Merdan İmam Ali'dir.

Ali lokmasıdır alıp yediğim
Hakk'ın arslanıdır Ali dediğim
Benim size anlatmak istediğim
Konum Şah-ı Merdan İmam Ali'dir.

Açıpta sinemi görseler beni
Hakk yoluna kurban verseler beni
Binbir pare edip bölsele beni
Binim Şah-ı Merdan İmam Ali'dir.

Ali Sefa'm hakikati söyledim
Girdim Hakk'ın deryasını boyladım
Sağıma soluma secde eyledim
Yönüm Şah-ı Merdan İmam Ali'dir.

Yazarken Muhammed Ali'yi Gördüm

Arşu muallah da yeşil kandilde
Gezerken Muhammed Ali'yi gördüm
Cihanı var etmek için temelin
Kazarken Muhammed Ali'yi gördüm.

Açma tabib açma derin yaramı
Yaktılar ezelden gönül çıramı
İncil, Tevrat, Zebur ile Kur'an-ı
Yazarken Muhammed Ali'yi gördüm.

Tanı kimler imiş canı cananı
Vermeden Adem'e ruh ile canı
Adem'in iskelet planlarını
Çizerken Muhammed Ali'yi gördüm.

Toplamış listeyi çarkı felekten
Kurmuşlar meclisi cümle melekten
Ruzi mahşer günü halkı elekten
Süzerken Muhammed Ali'yi gördüm.

Kudret kandilini ettiler tapu
Miraçtan açtılar oraya kapı
Kasır devin parmağındaki çöpü
Çözerken Muhammed Ali'yi gördüm.

Canım kurban olsun ol Şah'a, Pir'e
Sevdası yer etti sineye sere
Lanet okuyarak yezit kafire
Kızarken Muhammed Ali'yi gördüm.

Teslim ettim ol pirime özümü
Sürdüm ayak tozlarına yüzümü

Kırkların ceminde engür üzümü
Ezerken Muhammed Ali'yi gördüm.

Bırak dostum bırak sır açma bırak
Oldum kapısında hizmetkar çırak
Ol Cebrail ile şakalaşarak
Azarken Muhammed Ali'yi gördüm.

Kalbimin sahibi başımın tacı
Onları görerek olmuşam hacı
İbrahim'in İsak'a kestiği koçu
Yüzerken Muhammed Ali'yi gördüm.

Ali Sefa'm derki bak bende ne var
Göz yaşlarım gönül bahçemi sular
Mekan kurmak için gönlüme duvar
Dizerken Muhammed Ali'yi gördüm.



Şah'ım Merdan Ali'm Pir Olmadı mı

Arşu muallak da yeşil kandil de
Şah-ı Merdan Ali'm pir olmadı mı?
Verdi Cebrail'e doksan bin kanat
Uç deyip önünden sır olmadı mı?

Uçtu Cebrail emri duyanda
Hakk bulundu Cebrail'e beyanda
Cebrail ağlayıp meded diyende
Cebrail'e rehber nur olmadı mı?

Şah-ı Merdan girdi arslan donuna
Rehber oldu Cebrail'in önüne
Getirerek Muhammed'in yanına
Muhammed Ali'yle bir olmadı mı?

Ruhlar irşad oldu Kalu Bela'dan
Pirler nasip aldı İmam Ali'den
İblis yüz çevirdi böyle uludan
İblisin can gözü kör olmadı mı?

Yerler gökler yoktu Ali var iken
Muhammed kandilde sarı nur iken
Cebrail Mevla'ya ya Hakk der iken
Yanıp Hakk aşkına nar olmadı mı?

Kün deyince bezmi elesten evvel
Hakk Teala Adem'e eyledi sual
Yoğurdu toprağı eyledi zeval
Adem ol balçıktan var olmadın mı?

Üçler beşler kırklar yediler orda
Sitrettil ayında Fatıma sırda

Ehlibeyt'im benden gelecek derde
Fatıma Adam'e der olmadı mı?

İsmi Azam odur Rabbül alemin
Bir civan göründü gözüne devin
Bağladı ol devi Emirülmü'minin
Geniş dünya deve dar olmadı mı?

On sekiz bin alemleri yarattı
Ehlibeyt'le güzelletip donalttı
Mancınıkla kendin Hayber'e attı
Hayber'i feth edip kar olmadı mı?

Muhammed ol arş alaya varınca
Verdi hatemi aslan görünce
Sırrı sırrullahda sırra erince
Seddahsın ya Ali der olmadı mı?

Sulbü Şit'ten geldi Güruhun Naci
Örtündü başına elifi tacı
Kerbela'da çekti çok zulüm acı
Yandı bağı başı zar olmadı mı?

Bazen aslan oldu bazende köle
Fazlı'ya sattırdı kendini ele
Feryadı figanı verip bülbüle
Kendi Bezestan'da er olmadı mı?

Nizam terazisin tutan Ali'dir
Kendini kul edip satan Ali'dir
Darda müminlere yeten Ali'dir
Ali Hızır atı kır olmadı mı?

Ali gibi er gelmedi cihane
Ona da buldular türlü bahane
Muhammed varınca ulu süphane
Kırklar kapısında dur olmadı mı?

Girme deli gönül derine girme
Ali'nin sırrını yad ele verme
Heyber'in kapısını çekip devirme
Münkür münafiğa ar olmadı mı?

Ali Sefa'm ya Şah diye dolandı
Aşkın ateşiyile dađlanıp yandı
Kerbela'da al kanlara bulandı
Müminler mateme gir olmadı mı?

Muhammed Miraca Vardığı Gece

Sırrı hakikatı ancak öğrendi
Muhammed mihraca vardığı gece.
Seddaksın ya Ali beli best dedi
Ali'yi makamda gördüğü gece.

Arslandan korkarak kapıda kaldı
Hatemi arslanın ağzına saldı
Doksan bin kelamı Ali'den aldı
Hakk'ın sırlarına erdiği gece.

Ali'yi aradı evine gelip
Hakk'ın sırlarını Ali'den alıp
Ali mürşid oldu Muhammed talip
Kırkların Cem'ine girdiği gece.

Muhammed Ali'ye gelip dost oldu
Ali pir seçildi beli best oldu
Kırklar bir üzümde içip mest oldu
Ali'nin darına durduğu gece.

Oı Cebrail rehber Ali pir oldu
Semavatı zemin dolup nur oldu
Biz kırklarız deyip kırkı bir oldu
Muhammed Kırklar'dan sorduğu gece.

Kalu'dan Belu'dan evvel ileri
Erenlerin evliyaların piri
Dediler Ali'ye sensin gel beri
Ali Hakk yolunu sürdüğü gece.

Rehberlik ol Ali Haydar'a geldi
Mürşidlik Muhammed cananda kaldı

İkisi birleşip müsaip oldu
Hakk'ın didarına girdiği gece.

Muhammed Ali'dir Ali Muhammed
Eylesin bizlere şefaathimmet
Ne kevser isterim ne hürü cennet
Gelip hatırımı sorduğu gece.

Ali'ye bağıdır erenler pirlər
Önünde diz çöker yiğitler erler
Ali'ye kızılbaş dedi kafirler
Başına kızıl taç vurduğu gece.

Ali Sefa'm der ki çağlayıp coştum
Derya deniz olup bendimi aştım
Ali ile birlik oldum savaştım
Bedir'de kafiri kırdığı gece.

Hakk'a Kurban

Gönlüm seni Hakk'a kurban adadım
Hiç kasaba verirmiyim ben seni.
Ehlibeyt'e ermek bütün muradım
Hiç iblise verirmiyim ben seni.

Zaman çok deęiřti insanlar azdı
İkrar sahipleri ikrarı bozdu
Herkes birbirine kuyular kazdı
Bozguncuya verirmiyim ben seni.

Ehlibeyt sevgisi yatar özümde
Allah bilir yalan yoktur sözümde
Sen bir Şah Hüseyin'sin benim gözümde
Hiç yezide verirmiyim ben seni.

Gel sürelim yüce Hakk'ın yolunu
İncitme ki Hakk'ın hiç bir kulunu
Verseler elime dünya malını
Demah için verirmiyim ben seni.

Şu yalan dünyada malı neyerim
Girdim Hakk'ın deryasını boylarım
Bin kez Hakk yoluna kurban eylerim
Boş boşuna verirmiyim ben seni.

Ehlibeyt yoluna bin kez ölürüm
Onun kapısında köle kalırım
Şah-ı Merdan Ali'ye Kanber olurum
Padişah etseler vermem ben seni .

Oniki İmam'a ikrarım vardır
Şah-ı Merdan Ali kalbimde nurdur

İmam Hasan ile gönlümüz birdir
İmam Hüseyin'e verem ben seni.

Zeynel Abidin'le ağlayıp durdum
Muhammed Bakır'la çileye girdim
İmam Cafer ile erkanı sürdürdüm
Musa-ı Kazım'a verem ben seni.

İmam Rıza ile sürdürdüm yolumu
Muhammed Taki'den tuttum elimi
İmam-ı Naki'den aldım ilimi
Hasan-ül Asker'e verem ben seni.

Ali Sefa'm Hakk'tan gelir aşımız
Muhammed Ali'ye bağlı başımız
Muhammed Mehdi'de biter işimiz
Muhammed Mehdi'ye verem ben seni.

Her tüyüne binbir akçe verseler,
Her derdine lokman hekim olsalar
Seni şu cihana sultan kılsalar
Ali'den gayriye vermem ben seni.

Nesimi misali derim yüzseler
Mansur gibi çarmıhlara gerseler
Bu canımı hergün bin kez alsalar
Şah Hüseyin'den gayriye vermem ben seni.

Sultan etmem seni elin köşküne
Yar eylemem yoldan azan düşküne
Kerbela'da Şah Hüseyin aşkına
O'na kurban verem bin kez ben seni.

Aradığım dertlerime dermansın
Hakikat yolunda Hakk´a hayransın
Velhasıl ey canım sen bir kurbansın
Tanrı´nın aşkına verem ben seni.

Ali Sefa´m der ki bugün yarında
Hakk Muhammed Ali durur bağrımda
Erenler Cem´inde Kırklar darında
Ehlibeyt´e kurban verem ben seni.



Başım Koydum Yüce Hakk'ın Yoluna

Başım koydum yüce Hakk'ın yoluna
Sürerim yolumu ölene kadar.
Canım tenim ruhum Hakk'a kurbandır
Tekbirliyim kurban olana kadar.

İkrarladım elim belim dilimi
Tamah eylemedim dünya malını
İncitmedim Hakk'ın hiç bir kulunu
Karıncadan tutta yılana kadar.

Bütün insanlar kardeştir derdim
Ümütler bağlayıp emekler verdim
İnsan kalıbında çok hayvan gördüm
Sirtında semerle palana kadar.

Gözüm yoktur yalan dünya malında
Servetinde sarayında pulunda
Yürüyordum yüce Hakk'ın yolunda
Zalimler ayağım çelene kadar.

Hakk dedikçe susturdular dilimi
Anlatamam kimselere halimi
Hakk'ın yakasından çekmem elimi
Zalimden öcümü alana kadar.

Mervanlar oturdu Ali postuna
Şeytanı iblisi aldı destine
Yürüdüler Ehlibeyt'in üstüne
Sürecek bu savaş ölene kadar.

Hakk başa vermesin yoldan azanı
Hakk'ın kullarına kuyu kazanı
Böyle sürüp gider mervan düzeni
Şah-ı Merdan tekrar dönene kadar.

Destursuz bir lokma alıp da yemem
Ehlibeyt'ten başka dost vardır demem
Ölsem de ellerden yardım istemem
Ehlibeyt'ten yardım olana kadar.

Viraneye döndü gönül bağlarım
Coşkun sular gibi akıp çağlarım
İmam Hüseyin'e yanıp ağlarım
Gözyaşlarım bağrımı delene kadar

Ali sefa'm Hakk'a bağlıdır başım
Hakk yolunda durmaz sürer savaşım
Ne yüreğim durur ne de göz yaşım
Ehlibeyt'i görüp bulana kadar.

Perişan Halimi Gör Hacı Bektaş

Özümü birleyip geldim kapına
Perişan halimi gör Hacı Bektaş
Yetmiş üç yerimde yetmiş üç yare
Gel bu yarelerim sar Hacı Bektaş

Eğerle Düldül'ü Zülfikar kuşan
Doksan günlük yolu kuşluğa aşan
Bırakma bizleri halim perişan
Ben de geliyorum dur Hacı Bektaş

Yüzdüler derimi hep diri diri
Kerbela uğruna vermişem seri
Dönüğü Yezid'i bütün kafiri
Çekip Zülfikar'ı kır Hacı Bektaş

Temah etmem bu dünyanın puluna
Altınına servetine malına
Başım koydum Kerbela'nın yoluna
İşte canım işte ser Hacı Bektaş

Çağırdım ismini bütün her demde
İçim kan ağlıyor gözlerim nemde
Sana öyle bir taht kurdum ki sinemde
Gelde mekanını kur Hacı Bektaş

Nurundan yarattı seni ol Allah
Buna şüphem yoktur hem vallah billah
Ali'msin Veli'msin hemi Beytullah
Evvelsing ahırsın nur Hacı Bektaş

Ünüm gelsin sana herdem çağrıda
Erenler ceminde kırklar darında

Kerbela'dan beri yanar bağrımda
Sanki bir ateşle kor Hacı Bektaş

Aşığın maşuğun sesin duyansın
Kaldır nikabını gözler uyansın
Gerçek aşıklara elan ayansın
Münkür münafiğa sır Hacı Bektaş

Gönlüm gülmez Kerbela'nın yasından
Seni duydum peygamberler hasından
Selman'ı Faris'in engür tasından
Bizede doldurup ver Hacı Bektaş

Ali Sefa'm der ki ol yüce Şah'tan
İndirmem ol Şah-ı kalbimden tahttan
Seni nasıl sevdiğimi Allah'tan
İstersen öğrenip sor Hacı Bektaş



Günde bin Kez Secde kılasm Gelir

Ađlayanlar gülenlerin nesine
Kulak vermez feryadına sesine
Akça olsam yoksulun kesesine
Boşalıp boşalıp dolasım gelir

Yıllar yılı çektim elin emrini
Bu kadar sürünmek Hakk'ın emri mi?
Boş boşuna gelip geçen ömrümü
Yalvarıp yakarıp alasım gelir

Kesemedim gözyaşımın bendini
Yıkamadım şu feleğin fendini
Avuttuğum için kendi kendimi
Kendi ayağımı çelesim gelir

Ömrüm gelip geçti hayel kurarak
Çürüttüm bađrımı her gün vurarak
Belki kurtuluruz diye sorarak
Herkesin kapısını çalasım gelir

Kara talih yakamızdan asıldı
Yıllar yılı boynumuza basıldı
Sılaya dönmekten ümit kesildi
Ađlayıp gurbette kalasım gelir

Ölümüz sürgündür bırak sağları
Kopup gitti tüm yakınlık bađları
Aramıza ser çekilen dađları
Tünel vurup tek tek delesim gelir

Dünyada katlandık derdi mihnete
Kesildi takatler buradan öte

Çekilecek çile var mı ahirete
Tanrı'dan öğrenip bilesim gelir

Baksana kardeşim benzime bete
Yandım Hakk aşkına hep tüte tüte
Garipleri koymak için cennete
Kapısına bekçi olasım gelir

Ali Sefa der ki yad eller neme
Ne dertler gizledim gör ki sineme
Seni Miraç tuttum kendi kendime
Günde bin kez secde kılasım gelir.

Koşup Peşi Sıra Gidesim Gelir

Haber geldi bana Şah-ı Merdan'dan
Koşup peşi sıra gidesim gelir
Bir şeyim yok kuru canımdan başka
Onu da yoluna veresim gelir.

Kul olayım kabul eyle kapına
Serim kurban cemaline yapına
Tel olayım bağlamanın sapına
Vurdukça bağrıma gülesim gelir.

Çoban olam koyununa kuzuna
Merhem olam dertlerine sızına
Yüzüm sürem ayağının tozuna
Uğruna bin defa ölesim gelir.

Çekilmiş önüme ayrılık seti
Çürüttük gurbette kemiği eti
Beni senden ayrı koyan hasreti
Pare pare edip bölesim gelir.

Kimler bilir gönlümdeki eziği
Kimler anlar kalbimdeki sızıyı
Bizi esir eden kara yazıyı
Başımdan bağrımdan silesim gelir.

Ferahlarım gözün yaşı aktıkça
Ah eylerim eller kalbim yıktıkça
Kahpelerin dünyasına baktıkça
Tutup saçlarımı yolasım gelir.

Ađlayanlar glenlerin nesine
Kulak vermez feryadına sesine
Akça olsam yoksulun kesesine
Boşalıp boşalıp dolasım gelir.

Yıllar yılı çektim elin emrini
Bu kadar sürnmek Hakk'ın emri mi?
Boş boşuna gelip geçen ömrümü
Yalvarıp yakarıp alasım gelir.

Kesemedim gözyaşımın bendini
Yıkamadım şu feleğın fendini
Avuttuğum için kendi kendimi
Kendi ayağımı çelesim gelir.

Ömrüm gelip geçti hayal kurarak
Çrttm bağırımı hergn vurarak
Belki kurtuluruz diye sorarak
Herkesin kapısını çalasım gelir.

Kara talih yakamızdan asıldı
Yıllar yılı boynumuza basıldı
Sılaya dönmekten ümit kesildi
Ađlayıp gurbette kalasım gelir.

Ölmz sürgndr bırak sađları
Kopup gitti tm yakınlık bađları
Aramıza ser çekilen dađları
Tnel vurup tek tek delesim gelir.

Dnyada katlandık derdi mihnete
Kesildi takatler buradan öte
Çekilecek çile var mı ahrete
Tanrı'dan öğrenip bilesim gelir.

Baksana kardeşim benzime bete
Yandım Hakk aşkına hep tüte tüte
Garipleri koymak için cennete
Kapısına bekçi olasım gelir.

Ali Sefa der ki yad eller neme
Ne dertler gizledim gör ki sineme
Seni miraç tuttum kendi kendime
Günde binkez secde kılasım gelir.

Benim Ali'm Bana Yeter

Kimselere muhtaç olmam
Benim Ali'm bana yeter
Başkasına secde kılmam
Benim Ali'm bana yeter

Hemi hazır hemi Hızır
Çağırduğım yerde hazır
Canım ruhum ona nazir
Benim Ali'm bana yeter

Sırrımızı ele demem
Onsuz tek bir lokma yemem
Cenneti versen istemem
Benim Ali'm bana yeter

Ali benim secdeğahım
Secde kıldığım dergahım
Ayırma bizi Allah'ım
Benim Ali'm bana yeter

Yüreğime mekan kurdu
Ehlibeyt'ten sevgi verdi
Can gözüm Ali'yi gördü
Benim Ali'm bana yeter

Ali benim hem canımdır
Hem dinim hem imanımdır
Ali rahim rahmanımdır
Benim Ali'm bana yeter

Kalu Belu'dan öncesi
Enbiyalar ser çeşmesi
Can verip yarattı herkesi
Benim Ali'm bana yeter

Bin bir ismi var bir değil
Uyuma aç gözün ayıl
Dünya umurumda değil
Benim Ali'm bana yeter

Ali Sefa'm Hakk'dan buldum
Kerbela'da hicran doldum
Ben Ali'ye Kanber oldum
Benim Ali'm bana yeter

Kitabım Erkanım Yolumsun Ali'm

Kalu'da Belu'da iki cihanda
Kitabım Kur'an'ım dinimsin Ali'm
Arşta kürste Levhi ahdi zamanda
Sıratın müstağım yolumsun Ali'm.

Kur'an da, İncil'de, Tevrat, Zebur'da
Sırrı hakikatta hem ana sırda
Arş'ta kürste Levhi Kalu Belu'da
Kimselere vermem benimsin Ali'm.

Kabemsin, kiblemsin bütün her Cem'de
Mağrupta maşırıkta Kırklar'la demde
Hakk'tan emanet aldığım bedende
Nefesim ruhumsun canımsın Ali'm

Ali Sefa'm der ki ben sensiz niydem
Kerbela'da doldu kan yaşla didem
Gece gündüz Hakk'ı daim zikreden
Ağzımın içinde dilimsin Ali'm.

Muhammed Ali İle Bir Olmadı mı

Arşı muallahda yeşil kandilde
Şah-ı Merdan Ali'm pir olmadı mı
Verdi Cebrail'e doksan bin kanat
Uç deyip önünden sır olmadı mı

Uçtu Cebrail emri duyanda
Hakk bulundu Cebrail'e beyanda
Cebrail ağlayıp meded diyende
Cebrail'e rehber nur olmadı mı

Şah-ı Merdan girdi arslan donuna
Varıp durdu Muhammed'in önüne
Yürüdüler birlik Hakk'ın yanına
Muhammed Ali'yle bir olmadı mı

Ruhlar irşad oldu Kalu Bela'dan
Pirler nasip aldı İmam Ali'den
İblis yüz çevirdi böyle uludan
İblisin can gözü kör olmadı mı

Yerler gökler yoktu Ali var iken
Muhammed kandilde sarı nur iken
Cebrail mevlaya ya Hakk der iken
Yanıp Hakk aşkına nar olmadı mı

Kün deyince bezmi elesten evvel
Hakk Teala Adem'e eyledi sual
Yoğurdu toprağı eyledi zeval
Adem ol balçıktan var olmadı mı

Üçler beşler kırklar yediler orda
Sıratel Mustakıym'da Fatıma sırda

Ehlibeyt'im benden gelecek derde
Fatıma Adem'e der olmadımı

İsmi azem odur Rabbül alemin
Bir civan göründü gözüne devin
Bağladı ol devi Emirülmü'minin
Geniş dünya deve dar olmadı mı

18 bin alemleri yarattı
Ehlibeyt'le şol cihanı donattı
Mancınıkla kendin Heyber'e attı
Hayber'i feth edip kar olmadı mı

Muhammed ol arş alaya varınca
Verdi hatemi arslanı görünce
Sırrı sırrullahda Hakk'a erince
Seddahsın ya Ali der olmadı mı

Sülbü Şit'ten geldi Güruhu Naci
Örtündü başına elifi tacı
Kerbela'da çekti çok zulüm acı
Yandı bağı başı zar olmadı mı

Bazen arslan oldu bazende köle
Fazlı'ya sattırdı kendini ele
Feryadı figanı verdi bülbüle
Kendi Bezastan'da er olmadı mı

Mizam terazisin tutan Ali'dir
Kendini kul edip satan Ali'dir
Darda müminlere yeten Ali'dir
Ali Hızır, atı kır olmadı mı

Ali gibi er gelmedi cihana
Onada buldular türlü bahane
Muhammed varınca ulu suphana
Kırklar kapısında dur olmadı mı

Girme deli gönül ummana girme
Ali'nin sırrını yad ele verme
Heyber'in kapısını çekip devirme
Münkir münafiğa ar olmadı mı

ALİ SEFA'm ya Şah deyip dolandı
Aşkın ateşiyile dađlanıp yandı
Kerbela'da al kanlara bulandı
Müminler mateme gir olmadı mı

Gelin Görün Şah-ı Merdan Ali'yi

Hü dost, hü dost diye başlayan söze
Gelin görün Şah-ı Merdan Ali'yi
Tanrı'nın aslanı gelmişti bize
Gelin görün Şah-ı Merdan Ali'yi

Gözleri eladır kaşları keman
Sevdim ta ezelden getirmem güman
Yetiş Ali'm yetiş geçmeden zaman
Gelin görün Şah-ı Merdan Ali'yi

Zülfikar'ın yetmiş arşın uzuyor
Tümenler dağıtıp ordu bozuyor
Dört kitabın dördü Ali yazıyor
Gelin görün Şah-ı Merdan Ali'yi

Kasır devi bir çöp ile bağlayan
Kafirin özünü yakıp dağlayan
Nara vurup yeri göğü sallayan
Gelin görün Şah-ı Merdan Ali'yi

Dört hak kitap indi seni anıyor
Senin aşkın ile sinem yanıyor
Kah göklerde kah yerlere iniyor
Gelin görün Şah-ı Merdan Ali'yi

Hüda seni yeşil nurdan yaratmış
Seni kendisine sırdaşı etmiş
Senin için yeri göğü yaratmış
Gelin görün Şah-ı Merdan Ali'yi

Kah miraçta, yeryüzünde görünür
Kah kırmızı, kah yeşile bürünür
Ayak tozlarına yüzüm sürülür
Gelin görün Şah-ı Merdan Ali'yi

Yayıldı şöhretin şanın dillerde
Heybetin arslanda, rengin güllerde
Tatlısın şekersin, tadın ballarda
Gelin görün Şah-ı Merdan Ali'yi

Şah Ali'mdir cümle erlerin başı
Akıyor yoluna gözümün yaşı
Firdevsi alada bir tuba kuşu
Gelin görün Şah-ı Merdan Ali'yi

Ali Sefa'm yollarına bakıyor
Kerbela çölleri sinem yakıyor
Nara vurup dağı taşı yakıyor
Gelin görün Şah-ı Merdan Ali'yi

Kanlı Kerbela

Kanlı Kerbela'dan geliyor işte
Al kanlar içinde göçümüz bizim.
Yezit, Mervan esir etti bizleri
Tanrı bir dir demek suçumuz bizim.

Melhem kar eylemez bak yaramıza
Yezit, Mervan uymaz din töremize
Görüp acımayın dış yaramıza
Esas kan ağlıyor içimiz bizim.

Zulüm eylemektir zalimin işi
Kurumaz mazlumun gözünün yaşı
Şehit verdik bizler yetmiş üç kişi
Hani sağlam döndü kaçımız bizim.

Bize neler etti bak Yezit, Mervan
Derdimize yoktur dünyada derman
Kerbela'da verdik yetmiş üç kurban
Arafat'ta kesilmez koçumuz bizim.

Ali Sefa'm Kerbela'yı bilerek
Göz yaşlarım akar bağrım delerek
Ol Muhammed Mehdi bir gün gelecek
Alır intikamla öcünüz bizim.

Kerbela Çölünde Ağlar Bir Yiğit

Çöl ovada hazin hazin ah çeker
Kerbela çölünde ağlar bir yiğit
Gözlerinden yaş yerine kan döker
Kerbela çölünde ağlar bir yiğit

Felek ne vermişse almış götürür
Bunca zulüm onu yiyip bitirir
Medine'den yana dönmüş oturur
Kerbela çölünde ağlar bir yetim

Zalim talihini tutunmuş yoldaş
Kanlı göz yaşların edinmiş sırdaş
Ne ana var, ne baba var, ne kardaş
Kerbela çölünde ağlar bir yiğit

Bir yanı yaralı bir yanı yasta
Bir yandan aç susuz bir yandan hasta
Gözü yolda kalmış kulağı seste
Kerbela çölünde ağlar bir garip

Kanlı yezit bakmaz hala hatıra
Bırakmaz yakasın çöküp otura
yetmiş üç masumdan bir tek hatıra
Kerbela çölünde ağlar bir yetim

Şehit düşmüş anne baba kardeşi
Feryadı inletir dağ ile taşı
Tek bir tesellisi kanlı göz yaşı
Kerbela çölünde ağlar bir yiğit

Soyu Muhammed´dir dedesi Ali
Akar gözlerinden kanlı yaş seli
İmam Hüseyin´in bağrının gülü
Kerbela çölünde ağlar bir yetim

Kimsesi kalmamış halin ne desin
Ağlayı ağlayı kesilmiş sesin
Harap etmiş vura vura sinesin
Kerbela çölünde ağlar bir yiğit

Kahı anne kahı atasın arar
Kahı bacın kahı kardaşın sorar
Alıp kanlarını bağrına sürer
Kerbela çölünde ağlar bir yiğit

Figanı semaya çekilmiş direk
Dertli bir baş ile yaralı yürek
Yetmiş üç masumun tek tek öperek
Kerbela çölünde ağlar bir garip

Kimi anne ata kimi kardaşı
Kimi üç beş aylık gencecik yaşı
Pare pare olmuş yüreği başı
Kerbela çölünde ağlar bir yiğit

Yolup sinesini çekip oturmuş
Yetmiş üç masumun tümün yitirmiş
Yezid almış yakınların götürmüş
Kerbela çölünde ağlar bir yiğit

Medine´den gelmiş Fırat kıyına
Çadır kurmuş idi çölün boyuna
Lanet okuyarak yezit soyuna
Kerbela çölünde ağlar bir yiğit

Zeynel Abidin'dir isim künyesi
Yıkılmış başına yalan dünyası
Mümin müslümlerin gönül aynası
Kerbela çölünde ağlar bir yiğit

Ali Sefa ağlar hep coşa coşa
Zeynel Abidin'le kalmış baş başa
Şu yalan dünyada gülmek mi haşa
Kerbela çölünde ağlar bir garip

Yetiş Canımıza Sen Hızır İlyas

Bizleri yaradan Tanrı aşkına
Yetiş canımıza sen Hızır İlyas
Perişan haldeyiz, döndük şaşkına
Yetiş canımıza sen Hızır İlyas.

Gözyaşımız akar hep için için
Her taraf kan gölü, bilmem ki niçin
Hakk, Muhammed, Ali hürmeti için
Yetiş canımıza sen Hızır İlyas.

İlim, irfan kalktı, hürmet kalmadı
Kerbela'dan beri yüzler gülmedi
Mehti Sahip Zaman niye gelmedi
Yetiş canımıza sen Hızır İlyas.

Kullar kan ağlıyor, rehberler yasta
Zalimler bizleri yaktı Sivas'ta
Gözlerimiz yolda, kulaklar seste
Yetiş canımıza sen Hızır İlyas.

Arsız, nursuz, ikrarsızlar kol gezer
İkrar, iman, edep, haya ne gezer
Kör softalar alimleri tökezler
Yetiş canımıza sen Hızır İlyas.

Mağruptan maşrığa kullar perişan
Şehitler kan aglar, dullar perişan
Her taraf Kerbela yollar perişan
Yetiş canımıza sen Hızır İlyas.

Bina, zina devri işte bu devir
Ayırt edilmiyor müslüman, gavur
Hangi birisine alalım tavır
Yetiş carımıza sen Hızır İlyas.

Ali Sefa'm der ki; kefensiz yatan
O benim ecdadımb şehittir Ata'm
Şehit kanlarıyla sulandı vatan
Yetiş carımıza sen Sah-ı Merdan.



Bırak Beni Konuşayım

Gözümü bağlayıp durma,
Bırak beni konuşayım.
Düşünceme zincir vurma,
Bırak beni konuşayım.

Bu kadar olma zalimkar,
Geniş dünyamı eyleme dar,
Her akşamın sabahı var,
Bırak beni konuşayım.

Hergün gelip bana çatma,
İnsan seçip taraf tutma,
Bende insanım unutma,
Bırak beni konuşayım.

Yükledin gasavet gamı,
Çek ellerin koy yakamı,
Zindan eyledin dünyamı,
Bırak beni konuşayım.

Dert küpü ettin sinemi,
Bir kez olsun dinle beni,
Boyların devrilsin hemi,
Bırak beni konuşayım.

Sende insan bende insan,
Hepimizindir bu cihan,
Bir kez olsun dinle ulan,
Bırak beni konuşayım.

Dinlemeden asıp kesme,
Sen gibi yapamam küsme,
Düşünce hakkımı kısıma,
Bırak beni konuşayım.

Hemi konuş hemi dinle,
Gel anlaşalım seninle,
İnsanlık kuralından anla,
Bırak beni konuşayım.

Ne kadar zalimsin meğer,
Gözyaşlarım bağrımı döğer,
Gerçek insan isen eğer,
Bırak beni konuşayım.

Ali Sefam Hakk´dan kaçmam,
Derdimi zalime açmam,
İrk dil mesep insan seçmem,
Bırak beni konuşayım.

Yalan Dünya Senin Nene Güvenem

Ne ebedin belli ne de ezelin,
Yalan dünya senin nene güvenem.
Ne gidişin belli ne de düzenin,
Yalan dünya senin nene güvenem.

Gelip geçenlere boyun eğmedin,
Bunca hatıradan bir tek koymadın,
Nice nebileri yedin doymadın,
Yalan dünya sana nasıl güvenem.

Sana gelen nice umutlar bağlar,
Devri irfan döner zamanlar çağlar,
Bir yanın gülerken bir yanın ağlar
Yalan dünya sana nasıl güvenem.

Kimi sürer demden deme sefanı,
Kimi çeker günden güne cefanı,
Ben ise görmedim bir gün vefanı,
Yalan dünya sana nasıl güvenem.

Yakışmaz ettiğin işe kemalin,
Nice yiğitleri yaktı cemalin,
Bozukmuş ezelden zaten temelin,
Yalan dünya senin nene güvenem.

Nice sarayları viran eğledin,
Yıktın temelinden ören eyledin,
Nice defterleri düren eyledin,
Yalan dünya senin nene güvenem.

Çekip indirirsin bakmazsın yaşa,
Bekleyip koymazsın bahara kışa,

Ne kadar söz versen, inanmam haşa,
Yalan dünya senin nene güvenem.

Günde bin kez hatır gönül kırarsın,
Hesap ettim akibeti zararsın,
Bir gün olur sende, seni ararsın,
Yalan dünya senin nene güvenem.

Boşuna saklama benden kastını,
Alıp gittin yarenimi dostumu,
Bir gün kara toprak örter üstümü,
Yalan dünya senin nene güvenem.

Ehlibeyt'in kıymetini bilmedin,
Kerbela'da yardımına gelmedin,
Nice sultan Süleyman'a kalmadın,
Yalan dünya senin nene güvenem.

Kimine uzakdan uzağa baktın,
Kimini söndürdün, kimini yaktın,
Nice yavruları yetim bıraktın,
Yalan dünya sana nasıl güvenem.

Seni benim derler elde tapu yok,
Yaktın gönül şehrim, sağlam yapı yok,
Kara kazan kurmadığın kapı yok,
Yalan dünya sana nasıl güvenem.

Muhammed'in gülcemalin soldurdun,
Ehlibeyt'i pare pare böldürdün,
Yezitleri Kerbela'da güldürdün,
Yalan dünya sana nasıl güvenem.

Lezzetin bol imiş doyuşamadık,
Harcadım ömrümü, sayışamadık,
Velhasıl seninle uyuşamadık,
Yalan dünya senin nene güvenem.

Ali Sefa'm der ki içim döktürdün,
Gönül bağlarımı yoldun, söktürdün,
Ehlibeyt'e ne zulümler çektirdin,
Yalan dünya senin nene güvenem.

Bilen Gelsin Bilmiyeni Neyleyim

Şu benim vefasız garip halimden,
Bilen gelsin bilmiyeni neyleyim.
İki gözümdeki kanlı yaşları,
Silen gelsin silmeyi neyleyim.

Sesim gitmez yarenime dostuma,
Yezid kılıç almış gelir kastıma,
Melhem alıp türlü yarem üstüme,
Çalan gelsin çalmayı neyleyim.

Burası Medine kimsemiz yoktur,
Yaremiz derindir el vurma doktor,
Zaten çileliyiz derdimiz çoktur,
Alan gelsin almıyanı neyleyim.

Dost kalmamış bu günümde yarına,
Ahab çoktur malın varsa karına,
Benim ile gam keder diyarına,
Dalan gelsin dalmıyanı neyleyim.

Selem kalktı dostlarımın kökünden,
Kimi gelmez oldu kimi çekingen,
Kara günde gam kasevet yükümden,
Bölen gelsin bölmeyeni neyleyim.

Çoğu kaçıp gitti düşkün anımda,
Muhabbet kesildi iki banımda,
Böyle dar günümde gelip yanımda,
Kalan gelsin kalmayı neyleyim.

Hani ya ahbablar hani ya dostlar,
Kapandı kapılar kesildi sesler,
Dost odur ki dosta muhabbet besler,
Bilen gelsin bilmeyeni neyleyim.

Taş atıp vurdular kırıldı testi,
Tükenmez ellerin garezi kasti,
Şu günümde gerçek kara gün dostu,
Olan gelsin, olmayanı neyleyim.

Velhasıl saymakla bitmez derdimi,
Bilmem Şah-ı Hüda halim gördü mü,
Bu da bizim dosttur deyip yardımı,
Salan gelsin, salmayı neyleyim.

ALİ SEFA 'm ağlar böylece bazı,
Felek Kerbela'ya dönderdi yazı,
Şah-ı Merdan'ın aşkına niyazı,
Kılan gelsin, kılmayı neyleyim.

Yareli Muhammed, Yaslı Muhammed

Kerbela çölünden haber aldın mı,
Yareli Muhammed yaslı Muhammed.
Görülmemiş kederlere daldın mı,
Yareli Muhammed, yaslı Muhammed.

Hasan, Hüseyin'e oklar attılar,
Mezhep için dinlerini sattılar,
Görki ümmetlerin neler ettiler,
Yareli Muhammed, yaslı Muhammed.

Yüze gülüp sana hizmet edenler,
Geri döndü peşin sıra gidenler,
Kalktı ortalıktan kitaplar dinler,
Yareli Muhammed, yaslı Muhammed.

Hasan, Hüseyin'e karşı çıktılar,
Sürgün edip yuvaların yıktılar,
Senden yadiğar çadırı yaktılar,
Yareli Muhammed, yaslı Muhammed.

Torunların melul mahzun kaldılar,
Feryad edip yaka bağır yoldular,
Fesatçılar intikamlar aldılar,
Yareli Muhammed, yaslı Muhammed.

Söyle Mürteza'ya durmasın gelsin,
Yezidten mervandan intikam alsın,
Sensiz yalan dünya virane kalsın,
Yareli Muhammed, yaslı Muhammed.

Yaren derindedir gören olmadı,
Mübarek hatırın soran olmadı,
Ehlibeyt'ine su veren olmadı,
Yareli Muhammed, yaşlı Muhammed.

Akıl ermez bu zamanla devrana,
Katılmışız sana gelen kervana,
Söz geçmiyor yezidlere mervana,
Yareli Muhammed, yaşlı Muhammed.

Kırktan sonra müslümanlık tutar mı,
İslam olsa nesline ok atar mı,
Aşılansa pelitte gül biter mi,
Yareli Muhammed, yaşlı Muhammed.

Yasınızı tutar ol **ALİ SEFA**,
Kerbela'dan sonra çok çekdi cefa,
Bağrı yanık serverimiz Mustafa,
Yareli Muhammed, yaşlı Muhammed.

Medet Alim Mürvet Alim Gel Yetiş

Gönlüm arzuladı vallahi seni,
Medet Alim Mürvet Alim gel yetiş.
Kabem kiblem ettim billahi seni,
Medet Alim Mürvet Alim gel yetiş.

Kurtlar uluşuyor yaylada yurтта,
Dertler dağlar gibi toplumda fertte,
Yürekler kan ağlar başımız dertte,
Medet Alim Mürvet Alim gel yetiş.

Gerçekler saklandı yalan pazarda,
Kollar çarmıhlandı boynum hızarda,
Gönlüm senin ile tenim mezarda,
Medet Alim Mürvet Alim gel yetiş.

Bunca yıl güymüşem daha mı güyem,
Kanlı zalimlere boyun mu eğem,
Öyle dertliyim ki gel sana diyem,
Medet Alim mürvet Alim gel yetiş.

N'olur gel dertleşek haftada ayda,
Bırakma bizleri köşede kıyda,
Tenim teneşirde artık ne fayda,
Medet Alim mürvet Alim gel yetiş.

Yusuf'u kuyudan kurtarıp aldın,
Narda İbrahim'e imdada geldin,
Eyüb'ün derdine sen şifa oldun,
Medet Alim mürvet Alim gel yetiş.

Yol gözletip günü güne ekletme,
Aşığından maşuğunu saklatma,
N'olur çabuk gel de fazla bekletme,
Medet Alim Mürvet Alim gel yetiş.

Demlenirim verdiceğin deminle,
Gamlanırım Kerbela'da gamınla,
Canım Kerbela'da gönlüm seninle,
Medet Alim Mürvet Alim gel yetiş.

Ömrüm parelendi hep pırtık pırtık,
Sinem kan ağlıyor yüreyim yırtık,
Ben benim değilim seninim artık,
Medet Alim Mürvet Alim gel yetiş.

Sensiz yaşayamam bu bir gerçektir,
İster güldür beni istersen çektir,
Seninle ağlamak gülmekden yektir,
Medet Alim Mürvet Alim gel yetiş.

Ölürsem kefene sararsın beni,
Senin aşığının sorarsan beni,
Mekanım Kerbela ararsan beni,
Medet Alim Mürvet Alim gel yetiş

Muhammed'i davet eyle gülerek,
Fatıma'nın göz yaşını silerek,
Hasan ile Hüseyin'i alarak,
Medet Alim Mürvet Alim gel yetiş.

Üçler beşler kırklar ile yediler,
Bizlerde hep seninleyiz dediler,
Beni Kerbela'da Ali koydular,
Medet Alim Mürvet Alim gel yetiş.

Ölür isem senin ile öleyim,
Güler isem senin ile güleyim,
Daha çok bekletme Kurban olayım,
Medet Alim Mürvet Alim gel yetiş.

Aşkın ateşiyile yaktı yol beni,
Kulun kölen olam gel de al beni,
Arar isen Kerbela'da bul beni,
Medet Alim Mürvet Alim gel yetiş.

Kerbela'dan beri yüreyim yasta,
Günüm zindan oldu gönlüm pek hasta,
Gözlerim yollarda kulağım seste,
Medet Alim Mürvet Alim gel yetiş.

Üçler beşler kırklar ile yediler,
Beni aşkı sevdasına kodular,
Ali Sefa sen bizimsin dediler,
Medet Alim Mürvet Alim gel yetiş.

Kerbela'ya Ahu Zar Etmeseydi

Hakk Teala mmne kulum demezdi
Kerbela'ya ahu zar etmeseydi
Tek ferdini cennetine koymazdı
Yakıp yređini kor etmeseydi.

çler Beşler Kırklar gaip erleri
Ali'de toplandı bunca sırları
Nerde bulacaktım ben bu pirleri
Gelip bu bađrımaya yer etmeseydi.

Hakk bizi yarattı var etti yoktan
Nasibimiz aldık ol yce Şah'tan
Davacı olurdum ulu Allah'tan
Beni ol Ali'ye yar etmeseydi.

Ali'nin bir ismi Abu Turab'tı
Erenler ermişler hep ona taptı
Kırkların da işi vallah haraptı
Ali'yi kendine pir etmeseydi.

Arayıpta bu gnlmde bulduđum
Ayađı tozuna secde kıldıđım
İsa'nın atası Ali olduđun
Diyecekti Meryem sır etmeseydi.

Yoluna koymuşam bu seri canı
Gnlmdeki iki cihan sultanı
Fazlı satarmıydı Şah-ı Merdan'ı
Dostluk pazarında kar etmeseydi.

Maşuk almasaydı aşık olmazdı
Arayıpta maşuğunu bulamazdı
İnsanlarla malın farkı kalmazdı
Eğer utanıpta ar etmeseydi.

Ayrımasın mevlam bizi gülmekten
Aşkı ile göz yaşını silmekten
Acep kimse korkarmıydı ölmekten
Kabri karanlık dar etmeseydi.

Musa Tur dağında koyun gütmeydi
İbrahim kendini nara atmazdı
Melekler Adem'e secde etmeydi
Ali'yi alnında nur etmeseydi.

Güruhu Naci'yem hem vallah billah
Ali Aba danım Elhamdülillah
Yeryüzünde küffar kalmazdı vallah
Muhammed Ali'ye dur etmeseydi.

Kabemizdir Ehlibeyt'in eşiği
Hasan ile Hüseyin'in beşiği
Aşık nerde bulacaktı maşuğu
Özünü gönlünü bir etmeseydi.

Herkes doğru olsa kimse yanmazdı
Bunca nebi bunca kitap inmezdi
Çoğu kimse Hakk'ın ismin anmazdı
Hak Teala cenneti var etmeseydi.

Özümü bağladım pirim Veli'ye
Hünkar Hacı Bektaş denen uluya
Yerler gökler çağırırdı Ali'ye
Ali kimliğini sır etmeseydi.

Ali Sefa'm der ki gönlümün Şah-ı
Gönlümün sultanı kalbim penahı
Münkür münafık da görür idi Allah'ı
Hakk Teala gözünü kör etmeseydi.

Ey Şah'ım Sultan'ım talibin darda,
Yoksullar aç susuz yüreği korda,
Şah'ım dayanayım bize güç verde,
Allah sedasıyla inlesin dağlar,

Hakk bir güneş yürek çöl olmuş yanar,
Islaktır gözümüz ağlamaz kanar,
Dostun bahçesine baykuşlar konar,
Müminler dardır ah çekip ağlar.

Rızasız lokmaya gitmez elimiz,
Haram zina bilmez bel ve dilimiz,
Muhammed Ali'ye bağlı yolumuz,
Bu yol bizi Hakk'a Hüda'ya bağlar.

Mezhepler türedi İslam bozuldu,
Müminlere birer kuyu kazıldı,
Çocuk çoluk kurşunlara dizildi,
Ali Sefa figan eyleyip ağlar.

Eyvah Şah-ı Merdan Şehit Oldu Ya

Erenlerin evliyaların piri,
Eyvah Şah-ı Merdan şehit oldu ya.
Aşıkların, maşukların serveri,
Eyvah Şah-ı Merdan şehit oldu ya.

Arslan olup Miraç yolunda yatan,
Mancınıkla kendin Hayber'e atan,
Kurdun kuşun nasibini dağıtan,
Eyvah Şah-ı Merdan şehit oldu ya.

Benzerin gelmedi cihana vallah,
Sırdaşı eyledi seni ol Allah,
Kabemsin, kiblemsin hemi Beytullah,
Eyvah Şah-ı Merdan şehit oldu ya.

Arayıpta bu gönlümde bulduğum,
Meracım edininip secde kıldığım,
Ayağı tozuna kurban olduğum,
Eyvah Şah-ı Merdan şehit oldu ya.

Kudretin kandili Miracın sırrı,
Kimse çözemedi bu gizli sırrı,
Kalbimin kilidi gözümün nuru,
Eyvah İmam Ali'm şehit oldu ya.

Yezidler katlime çıkarsa ferman,
Getirmem sevgine zerrece güman,
Benim sevdiceğim ol Şah-ı Merdan,
Eyvah Şah-ı Merdan şehit oldu ya.

Bundan geri durmaz gözümün yaşı,
Feryadım inletir dağ ile taşı,

Doksan bin erlerin serveri başı,
Eyvah İmam Ali'm şehit oldu ya.

Kalu'nun Bela'nın daha ötesi,
Daim gelip elimizden tutası,
İmam Hasan, Şah Hüseyin'in Ata'sı,
Eyvah Şah-ı Merdan şehit oldu ya.

Hayberin kapısını çekip koparan,
Mazlumun hakkın zalimden soran,
Doksan günlük yolu kuşluğa alan,
Eyvah Şah-ı Merdan şehit oldu ya.

Böyle midir şu feleğin kuralı,
Kimse cevap vermez sordum soralı,
İçim kan ağlıyor gönlüm yaralı,
Eyvah Şah-ı Merdan şehit oldu ya.

Dünya senin sonun yalanmış meğer,
Gözümün yaşları bağrımı döğer,
Yetimler yoksullar boynunu eğer,
Eyvah Şah-ı Merdan şehit oldu ya.

Lanet olsun zalimlerin şanına,
Kıydılar ol Şah Ali'min canına,
Yaralanıp düştü kapı önüne,
Eyvah Şah-ı Merdan şehit oldu ya.

Kurdun kuşun nasibini yetiren,
Arslan olup yol üstüne oturan,
Kendi cenazesin kendi götüren,
Eyvah Şah-ı Merdan şehit oldu ya.

ALİ SEFA der ki budur dileyim,
Sen ölmeye ben yerine öleyim,
Bir kez aç gözünü kurban olayım,
Eyvah Şah-ı Merdan şehit oldu ya.



Bir Mürşidi Kamil Bul da Öyle Gel

Ara şu cihanı hep baştan başa,
Bir mürşidi kamil bulda öyle gel.
Cümle alem hep Tanrı'nın kuludur,
Çağırıp da destur alda öyle gel.

Dağlar yücelip de zirveye çıktı,
Eridi karları denize aktı,
Fırat Kerbela'yı susuz bıraktı,
Kadir kıymet nedir bilde öyle gel.

Gönül ister Hüseyin'i göreyim,
Ayak tozlarına yüzler süreyim,
İçer ise bir kaç tas su vereyim,
Irak'a Zülfükar çalda öyle gel.

Jüri karar verip bir rapor dizdi,
Kalkıp Kerbela'nın çölünü gezdi,
Lehvi kalem bunu böylece yazdı,
Mihraç'da niyazın kılda öyle gel.

Nurundan gökleri yeri yarattı,
18 bin alem ile donattı,
Ödünç toprak alıp sonra kul etti,
Pınar ol ummana dalda öyle gel.

Ruhlar yaratıldı Adem gelmeden,
Sular akıp ummanlara dalmadan,
Şu cihanda şad olup da gülmeden,
Teberle kafiri bölde öyle gel.

Unutma Tanrı'yı bulasın sefa,
Ümmetim dediye sana Mustafa,
Varıp hüküm kılsan ta kaftan kafa,
Yad amelin varsa silde öyle gel.

Zalim olma ettiğini bulursun,
Kul Dursun'um yaz da ilham alırsın,
Bir gün Ehlibeyt'e mihman olursun,
Bir gece misafir kalda öyle gel.

Yıkılmıřta Gider İmam Hasan ım

Hısım akrabası bacı kardařı,
Yıkılmıřta gider İmam Hasan ım.
Körpe yavruların boyuncukları,
Bükülmüřte gider İmam Hasan ım.

Çarkı felek geçemedi nazından,
Yetim yavrusunden körpe kuzundan,
Ciğerleri bölük bölük ağzından,
Dökülmüřte gider İmam Hasan ım.

Göğüs gerdi bunca kahıra zulüme,
Kanlı mervan mahkum etmiř ölüme,
Kafirin attığı oklar salına,
Çakılmıřta gider İmam Hasan ım.

Veda etti yararına eřine,
Niyaz etti řah Hüseyin'in başına,
Kudret melekleri gelmiř peřine,
Takılmıřta gider İmam Hasan ım.

Onulmaz yaralar bak azdı yine,
Buna dayanırmı yürekle sine,
Meleklerde ahret tedarigine,
Bakılmıřta gider İmam Hasan ım.

Almiř yavrularını kucağına,
Garip düřmüř yezitleri ağına,
Hakk'ı sevenlerin gönül bağına,
Ekilmiřte gider İmam Hasan ım.

Kanlı yaşlar döker göz pınarından,
Dağlar seda verir ahu zarından,
Yezitlerce ciğerciği bağrından,
Sökülmüşte gider İmam Hasan'ım.

ALİ SEFA 'm gider dosta koşarak,
Bağrım döğer gözyaşları taşarak,
Bacı kardaş ile helallaşarak,
Çekilmişte gider İmam Hasan'ım.



Bir Gün Olur Sana Gelirim Kardeş

Şu dağları delik delik delerek,
Bir gün olur sana gelirim kardeş.
Gözyaşlarını damla damla silerek,
Bir gün olur sana gelirim kardeş.

Geçemem sevginden ne de hatırandan,
Ayrılıktır bizi yiyip bitiren,
Mektup yazdığın üç beş satırdan,
Öpüp hasretimi alırım kardeş.

Garibiz kimseye geçmez nazımız,
Tükenmez çilemiz bitmez sızımız,
Ayrı düşmekmiş alın yazımız,
Ağlayıp gurbette kalırım kardeş.

Boğazımdan geçmiyor ne alıp yesem,
Kimseler anlamaz derdimi desem,
Eğer şu yezidten kurtulur isem,
Kapınız da köle olurum gardaş.

ALİ SEFA 'm yine çökmüş oturur,
Hakk'ın kelimini dile getirir,
Bu ayrılık bizi yiyip bitirir,
Ben bu Kerbela'yı bilirim kardeş.

Elveda Elveda Sıla Elveda

Binbir efkar ile çıktık sıladan,
Elveda elveda sıla elveda.
Garip bülbül gibi uçtuk yuvadan,
Elveda elveda sıla elveda.

Haram oldu bize ekmeğin aşın,
Bağrında gizlendi Anam kardaşım,
Yüreğim kan ağlar derttedir başım,
Elveda elveda sıla elveda.

Sen gibi yuvayı daha bulamam,
Sende gördüğümü elde göremem,
Belki kısmet olmaz daha gelemem,
Elveda elveda sıla elveda.

Dertli gönlüm daim hep seni arar,
Sensiz geçen ömrüm eyledim zarar,
Belki bu ayrılık mahşere sürer,
Elveda elveda dede elveda.

Ne sende talih var ne bende kader,
Seni duman sarmış beni de keder,
Bu ayrılık böyle uzayıp gider,
Elveda elveda ana elveda.

Sendeki varlığı saymakla bitmez,
Gonca gülüm solmuş bülbülüm ötmez,
Düşenin elinden kimseler tutmaz,
Elveda elveda kardaş elveda.

Kısmet değilmiş beraber durmak,
Düşkün haldeyken yaremi sarmak,

Mümkün değil artık el ele vermek,
Elveda elveda Ana elveda.

Kimse demez yardımına koşalım,
Yüce dağlar yol vermezki aşalım,
Emir hudanıdır helallaşalım,
Elveda elveda dede elveda.

Bu acı hatıra söylenir dilde,
Gönlüm senin ile ser gurbet elde,
Yükledim yükümü kervanım yolda,
Elveda elveda sıla elveda.

Tanrı emeğimi vermesin boşa,
Sana geliyordum hep koşa koşa,
Şimdi kederimle kaldım baş başa,
Elveda elveda sıla elveda.

Medine şehridir vatanım yurdum,
Binbir emek verip bir yuva kurdum,
Bunca kahr çekim zulümler gördüm,
Elveda elveda sıla elveda.

Dedem Anam Kardeş kaldı geride,
Kuduz kurtlar dolaşıyor sürüde,
Muradımız kaldı artık yarıda,
Elveda elveda sıla elveda.

İçerim yanarak yuvamdan çıktım,
Şöyle bir kez dönüp geriye baktım,
Sana bir çok hatıralar bıraktım,
Elveda elveda sıla elveda.

Ta ezelden tükenmedi kederim,
Yoktur anam babam kardeş pederim,
Başım aldım Kerbela'ya giderim,
Elveda elveda sıla elveda.

ALİ SEFA'm derki kalmışam naçar,
Ömür yel misali gelipte geçer,
Bu dünyaya gelen akibet göçer,
Elveda elveda sıla elveda.

Vurmayın Zalimler Müslüm Akil'e

Hey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz,
Vurmayın zalimler Müslüm Akil'e.
Yatmış gaflet uykusundan uyanmaz,
Vurmayın zalimler Müslüm Akil'e.

Ne merhametin vardır, ne de insafın,
Haram süt emmişsin, bozukmuş kanın.
Ettiğin yanına kalır mı senin,
Vurmayın zalimler Müslüm Akil'e.

Zalim olan zulümünü görecek,
Haram yiyen hesabını verecek.
Ulu Tanrım bunu senden soracak,
Vurmayın zalimler Müslüm Akil'e.

Dilerim Allah'tan yüzün gülmesin,
Hacı Hoca namazını kılmasın,
Yılan gibi sürün, çilen dolmasın,
Vurmayın zalimler Müslüm Akil'e.

Bilir misin erkan nedir, yol nedir,
Bilir misin mevla nedir, kul nedir,
Bilir misin garip nedir, hal nedir,
Vurmayın zalimler Müslüm Akil'e.

Vermesin muradın Rabb'im İlahi,
Sana lanet etsin melekler dahi,
Kanın Yezid kanıymış billahi,
Vurmayın zalimler Müslüm Akil'e.

Dinsiz olur ama sen kadar olmaz,
Garibin çilesi zati hiç dolmaz,
Bu bir yalan dünya sana da kalmaz,
Vurmayın zalimler Müslüm Akil'e.

İnsafsız elinden usandım bezdim,
Görmedim sen gibi çok diyar gezdim,
Suçu olsa idi hiç gam yemezdim,
Vurmayın zalimler Müslüm Akil'e.

İsmin Ubeydullah nefret dizisi,
Dinmez oldu içerimiz sızısı,
O Muhammed soyu ana kuzusu,
Vurmayın zalimler Müslüm Akil'e.

ALİ SEFA'm kederle yarışırız,
Hakk aşkına; Hakk için çalışırız,
Yürü zalim mahşerde buluşuruz,
Vurmayın zalimler Müslüm Akil'e.

Vah Benim Müslüm'üm, Müslüm Akil'im

Kanlı yezidlerin içine düşmüş,
Vah benim Müslüm'üm, Müslüm Akil'im.
Derdi kaf dağların başından aşmış,
Vah benim Müslüm'üm, Müslüm Akil'im.

Yavrularını kaybetmişte arardı,
Gelenden geçenden haber sorardı,
Kendi yaresini kendi sarardı,
Vah benim Müslüm'üm, Müslüm Akil'im.

Aslın Mürteza'dır neslin Haşimi,
Acıların pareledi döşümü,
Kaybetmişsin yavrularla eşini,
Vah benim Müslüm'üm, Müslüm Akil'im.

Gözyaşların aksın aksın durulsun,
Kanlı yezidlerden hesap sorulsun,
Sana kılıç vuran eller kırılsın,
Vah benim Müslüm'üm, Müslüm Akil'im.

Aç susuz dolaşıp kapıda kaldın,
Yetim yavruları nereye saldın,
Kerbela'dan önce ilk şehit oldun,
Vah benim Müslüm'üm, Müslüm Akil'im.

Ortak olam dertlerine sızına,
Canım kurban ayağının tozuna,
Kızıl kanlar akmış güzel yüzüne,
Vah benim Müslüm'üm, Müslüm Akil'im.

Kapı kapı gezip yardım aradın,
İnsanlığa hizmet idi muradın,
Bunca zulüm çekip kahır küredin,
Vah benim Müslüm'üm, Müslüm Akil'im.

Kan çeşmesi sanki bütün bedeni,
Malul mahsun izler gelip gideni,
İbni zeyyad soyun kurusun hemi,
Vah benim Müslüm'üm, Müslüm Akil'im.

Kimi taş savurur kimi ok atar,
Saldırdı zalimler hep katar katar,
Mecali kalmamış duvardan tutar,
Vah benim Müslüm'üm, Müslüm Akil'im.

Zalimler dağıttı yurt ve yuvanı,
Elbet kurulacak Hakk'ın divanı,
Yerde sürüdüler ol Şah civanı,
Vah benim Müslüm'üm, Müslüm Akil'im.

Müslüm'e her yerinden hançer vurulmuş,
Zalimler toplanmış meclis kurulmuş,
Böyle zulüm acep nerde görülmüş,
Vah benim Müslüm'üm, Müslüm Akil'im.

ALİ SEFA'm ağlar başka neylesin,
Tipi boran sardı gönlüm yaylasın,
Ehlibeyt sana şefaath eylesin,
Vah benim Müslüm'üm, Müslüm Akil'im.

Var Olasın Meşkur Kardaş

Yavruları bırakmışsın,
Var olasın Meşkur kardaş.
Parmağına yüzük takmışsın,
Var olasın Meşkur kardaş.

Yavruların yüzü gülsün,
Arayıp yuvasın bulsun,
Tanrı senden hoşnut olsun,
Var olasın Meşkur kardaş.

Var mıdır bu zulümden beter,
Dost bağında baykuş öter,
Bu hayırda sana yeter,
Var olasın Meşkur kardaş.

İki yetim neler çekti,
Hakk emrine boyun büktü,
Yardımınla zindandan çıktı,
Var olasın Meşkur kardaş.

Ehlibeyt'e hizmet verdin,
Hakikat yoluna girdin,
Şehit olup Hakk'a erdin,
Var olasın Meşkur kardaş.

ALİ SEFA'm dost canana,
Ağlıyorum yana yana,
Rahmet okuyoruz sana,
Var olasın Meşkur kardaş.

İki Gonca Gülü Müslüm Akil'in

Ağlayı ağlayı bitkin bir halde,
Derin uykulara dalmış yetimler,
İki gonca gülü Müslüm Akil'in,
Şimdi sararıpta solmuş yetimler.

Kan çanağı olmuş iki gözleri,
Kesilmiş takatları tutmaz dizleri,
Toprağa belenmiş saçı yüzleri,
Aç susuz ortada kalmış yetimler.

Görölmüş mü böyle zulüm dünyada,
Kimsesiz yetimler dalmış feryada,
Lanet okuyarak ibni zeyyadta,
Ağlayıp saçını yolmuş yetimler.

Daha yedi sekiz idi yaşları,
Yetimlikle yanmış yürek başları,
Gözlerinden akan kanlı yaşları,
Yırtık gömleğiyle silmiş yetimler.

Baykuşlar kaplamış bahçeyi bağı,
Tipi boran sarmış gönlümün dağı,
Nurlu yüzlerine acı tırnağı,
Sürüp pareleyip bölmüş yetimler.

Emaneti idi bize cananın,
Müslüm Akil denen yüce Sultanın,
Neresinde görölmüştür dünyanın,
Bir kez olsun yüzü gülmüş yetimler.

Canını vermişler yüce canana,
Ağlayıp gözyaşın katmışlar kana,
Ne bacı var ne kardaş var ne ana,
Medine'den garip gelmiş yetimler.

Birisi İbrahim biri Muhammed,
Girinmiş gam yükün eylemiş servet,
Medet Ali'm, meded senden mürüvvet,
Öyle ki perişan olmuş yetimler.

Özünü ol Hakk'a bağlamışlar ki,
Hakk yoluna coşup çağlamışlar ki,
Öyle feryad edip ağlamışlar ki,
Dağı taşı delik delmiş yetimler.

Dünyaları zindan başı belada,
Gözler yolda kalmış gönlü sılada,
Babasını görüp Cenneti alada,
Arayı arayı bulmuş yetimler.

Ben öleyim yavrularım yerine,
Hançer vurun ciğerime serime,
Sarılarak ikisi bir birine,
Şehit olacağın bilmiş yetimler.

ALİ SEFA'm der ki kurban olayım,
Gelip derdinize çare bulayım,
Kerbela'dan sonra nasıl güleyim,
Binbir zulüm ile ölmüş yetimler.

İmam Hüseyin'i Sürgün Etmişler

İmam Hüseyin'i sürgün etmişler,
Giymiş karaları alın üstüne,
Yareni yoldaşı yol etmek için,
Çıkmış dizi dizi yolun üstüne.

Gelip helalleşti akraba hısım,
Döndüler geriye hep kısım kısım,
Kerbela'dan sonra bitmedi yasım,
Yıllar gelip geçti yılın üstüne.

Küfe'ye gönderdik Müslüm'ü önder,
Dedik müminleri bizlere dönder,
Her ne durum varsa yaz bize gönder,
Atarak imzanı pulun üstüne.

Bizim Müslüm varıp Küfe'ye geldi,
İki yetimini yanına aldı,
Aç susuz dolaşıp kapıda kaldı,
Yük olmayım diye elin üstüne.

İçimde bir sızı her sabahleyin,
Bir türlü geçmiyor ne dersiniz deyin
Öyle perişan ki İmam Hüseyin
Sanki dikiliyor kılın üstüne.

Ya Muhammed saymıyorlar yasanı,
Görmüyorlar kederini tasanı,
Şehit eylediler İmam Hasan'ı,
Oklar yağdırdılar salın üstüne.

Yürek mi dayanır böyle zulüme,
İslam mı diyorsun kanlı zalime,

Gelin danıřalım aklı selime,
Karga yakıřır mı gülün üstüne.

Köpek koyun olmaz ne kadar ürse,
Hacı mı sayılır Kabe'ye girse,
Hakk'ın düşmanına hazret denirse,
Temelde atılır yelin üstüne.

Fırat suyu ılgıt ılgıt çağlarken,
Kurda kuşa içme suyu sağlarken,
Ehlibeyt susuzluktan ağlarken,
Ördekler yüzerdi gölün üstüne.

Beni de öldürün beni de kesin,
Kalmadı dünyada artık hevesim,
Yetmişüç masumun başsız gövdesin,
Yatırdılar kızgın çölün üstüne.

Zeynep ana ağlar bağrında yara,
Parçalanmış döşü hep vura vura,
Zeynel Abidin'i koyduk çadıra,
Yatırdık bir kuru çulun üstüne.

Çok yerlerde yaptılar bu işleri,
Kana deydi yine kanlı dişleri,
Yakalanmış idi ela başları,
O da attı kanlı kelin üstüne.

Mümin olan dostlara coşup çağladı,
Çıkarıp alları kara bağladı,
Zülcenah'da insan gibi ağladı,
Şahlanarak iki nalın üstüne.

Bülbül figan eyler şafak atarken,
Kızıla boyanır güneş batarken,
Muharrem ayında matem tutarken,
Arı bile konmaz balın üstüne.

ALİ SEFA´m derdi beni de yazın,
Şehitler yanına mezarım kazın,
Yüreğim yaralı elimde sazım,
Vurdum tezeneyi telin üstüne.

Haber Geldi Bana O Yüce Dosttan

Haber geldi bana o yüce dosttan,
Koşup peşi sıra gidesim gelir,
Bir şeyim yok kuru canımdan başka,
Onu da yoluna veresim gelir.

Kul olayım kabul eyle kapına,
Serim kurban cemaline yapına,
Tel olayım bağlamanın sapına,
Vurdukça bağrıma gülesim gelir.

Çoban olam koyununa kuzuna,
Melhem olam dertlerine sızına,
Yüzüm sürem ayağının tozuna,
Uğruna bin defa ölesim gelir.

Çekilmiş önüme ayrılık seti,
Çürüttük gurbette kemiği eti,
Beni senden ayrı koyan hasreti,
Pare pare edip bölesim gelir.

Kimler bilir gönlümdeki eziği,
Kimler anlar kalbimdeki sızıyı,
Bizi esir eden kara yazıyı,
Başımdan bağrımdan silesim gelir.

Ferahlarım gözüm yaşı aktıkça,
Ah eylerim eller kalbim yaktıkça,
Kahbelerin dünyasına baktıkça,
Tutup saçlarımı yolasım gelir.

Ađlayanlar gúlenlerin nesine,
Kulak vermez feryadına sesine,
Akçe olsam yoksulun kesesine,
Boşalıp boşalıp dolasım gelir.

Yıllar yılı çektik elin emrini,
Bu kadar sürünmek Hakk'ın emri mi,
Boş boşuna gelip geçen ömrümü,
Yalvarıp yakarıp alasım gelir.

Kesemedim gözyaşımın bendini,
Yıkamadım şu feleğın fendini,
Avuttuğum için kendi kendimi,
Kendi ayağımı çelesim gelir.

Ömrüm gelip geçti hayal kurarak,
Çürüttüm bağrımı her gün vurarak,
Belki kurtuluruz diye sorarak,
Herkesin kapısını çalasım gelir.

Kara talih yakamızdan asıldı,
Yıllar yılı boynumuza basıldı,
Sılaya dönmekten ümit kesildi,
Ađlayıp gurbette kalasım gelir.

Ölümüz sürgündür bırak sağları,
Kopup gitti tüm yakınlık bağları,
Aramıza ser çekilen dağları,
Tünel vurup tek tek delesim gelir.

Dünyada katlandık derde mihnete,
Kesildi tağatlar buradan öte,
Çekecek bir şey kaldımı ki ahrete,
Tanrı'dan öğrenip bilesim gelir.

Baksana kardeşim benzime bete,
Yandım Hakk aşkına hep tüte tüte,
Garipleri koymak için Cennete,
Kapısana bekçi olasım gelir.

Ali Sefa'm der ki yad eller neme,
Ne dertler gizledim gör ki sineme,
Seni miraç tuttum kendi kendime,
Günde bin kez secde kılasım gelir.

Gelin Görün Bu Sarayda Neler Var

Tanrı gönüllerde bir saray yapmış,
Gelin görün bu sarayda neler var,
Bin bir hikmet ile nurdan donatmış,
Gelin görün bu sarayda neler var.

Kötülük eyleme komşuya ele,
Hatır gönül yıkma sen bile bile,
Yüzbin hacca gitsen yine nafile,
Gelin görün bu sarayda neler var.

Binbir tane bu sarayın kapısı,
Anahtar akıldır nurdan yapısı,
Yapan mimardadır bunun tapusu,
Gelin görün bu sarayda neler var.

18 bin alem burda görülür,
Arifler Cem olur meclis kurulur,
Dört kitaba burda mana verilir,
Gelin görün bu sarayda neler var.

Mekke burda Kabe burda hac burda,
Muhammed'e inen hırka tac burda,
Bütün dertlerine her ilaç burda,
Gelin görün bu sarayda neler var.

Derya burda deniz burda göl burda,
Tanrı burda veli nebi kul burda,
Adalete giden doğru yol burda,
Gelin görün bu sarayda neler var.

Cahil insan bu menzile eremez,
Gözü kördür baksa bile göremez,
Kapılar kapanır açıp giremez,
Gelin görün bu sarayda neler var.

Bu gizli hazine kimse bilemez,
Her insan bu sırra aşına olamaz,
Çok dolaşır kapısını bulamaz,
Gelin görün bu sarayda neler var.

Üçler beşler kırklar 12 İmam'lar,
Kerbela'da susuz şehit olanlar,
Gönül kabesine secde kılanlar,
Gelin görün bu sarayda neler var.

Bütün yerler gökler çarkı felekler,
Yüz sürelim kabul olsun dilekler,
Hem Adem'e secde kıldı melekler,
Gelin görün bu sarayda neler var.

Burada kurulmuş nizam terazi,
Bir gün teker teker yargılar bizi,
Üçyüzaltmışbeş gün gece gündüzü,
Gelin görün bu sarayda neler var.

Gel ey cahil neşter vurma yarama,
Nefsine hakim ol gitme harama,
Tanrı'yı camide hacda arama,
Gelin görün bu sarayda neler var.

Temeli elindir çatısı nurdan,
Nice mazlumları kurtarır dardan,
Elinde Zülfikar ol Şah-ı Merdan,
Gelin görün bu sarayda neler var.

Şair Dursun gönül bahçen nerede,
Türlü türlü çiçek açmış orada,
Tanrı'nın adresi işte burada,
Gelin görün bu sarayda neler var.

Kerbela

Yetmişüç masumun mezarı oldun,
Belalı Kerbela kanlı Kerbela,
Yezit köpeğine zaferi kıldın,
Belalı Kerbela kanlı Kerbela.

Yetmişüç masuma eyledin oyun,
Vermedin Fırat'tan bir yudum suyun,
Kırılısın kanadın devrilsin boyun,
Belalı Kerbela kanlı Kerbela.

Mürtaza'nın bağrın hicran doldurdun,
Muhammed'in gülcemalin soldurdun,
Yezidlere intikamlar aldırдың,
Belalı Kerbela kanlı Kerbela.

Ehlibeyt'in kanını emdin tükettin,
Facia yarattın tanıklık ettin,
Senden masumlara kin karez ettin,
Belalı Kerbela kanlı Kerbela.

Dilerim Mevladan tütüp yanasın,
Yarelere duş ol bağrın kanasın,
Akıbeti Hür şehite dönesin,
Belalı Kerbela kanlı Kerbela.

Yüzün Ehlibeyt'in kanlarıyla süsledin,
Mürtaza'ya neden gazez besledin,
Sırtın verdin yezidlere yasladın,
Belalı Kerbela kanlı Kerbela.

Fırat'ınla yezidleri suladın,
Ehlibeyt'i al kanlara buladın,

Hangi yüzle Hakk'tan affin diledin,
Belalı Kербela kanlı Kербela.

Ehlibeyt nesline eyledin çile,
Açtın kollarını düşürdün çöle,
Kafir yezid ile verdin kolkola,
Belalı Kербela kanlı Kербela.

ALİ SEFA bir gün seni bulacak,
Şah-ı Merdan intikamın alacak,
Huda senden elbet hesap soracak,
Belalı Kербela kanlı Kербela.

Şımartarak yezidleri besledin,
Ehlibeyt'i adım adım izledin,
Fatıma'dan yavrusunu gizledin,
Belalı Kербela kanlı Kербela.

Masum yavruları bağırına bastın,
Yaktın çöllerinde suların kestini,
Ali Mürtaza'ya neydi kastını,
Belalı Kербela kanlı Kербela.

Akıttın kanları bağırına doldu,
Nice anne ata sinesin yoldu,
Giden gitti sana neleri kaldı,
Belalı Kербela kanlı Kербela.

Giydirdin karayı beyazı soydun,
Yüce Mürtaza'nın boynunu eydin,
Felek kıyamadı sen nasıl kıydın,
Belalı Kербela kanlı Kербela.

ALİ SEFA ađlar gözyaşın silmez,
Mazlumun halinden zalimler bilmez,
Haşa yalan dünya sana da kalmaz,
Belalı Kerbela kanlı Kerbela.



Şu Kanlı Yezid'ten Davacıyım Ben

Efkarlıyım bu gün ağlar gezerim,
Şu zalim felekten davacıyım ben.
Kara taşla hergün bağrım ezerim,
Şu kanlı yezidten davacıyım ben.

Bağrımı ezerim kara taşınan,
Doldu iki gözüm kanlı yaşınan,
Nere gidem bu belalı başınan,
Şu kanlı yezidten davacıyım ben.

Bilmem ki ne ettim ben şu feleğe,
Atar beni günden güne çileye,
Bırakmaz yakamı dönem silaya,
Şu kanlı yezidten davacıyım ben.

Uzun olur selvilerin boyları,
Hep dolaştım şehirleri köyleri,
Unutturdu seneleri ayları,
Şu kanlı zalimden davacıyım ben.

Düşen bilir Kerbela'nın derdinden,
Huzur gider keder gelir ardından,
Beni etti vatanımdan yurdumdan,
Şu kanlı yezidten davacıyım ben.

Yaktı bizi lokma lokma kavurdu,
Dilim dilim çile ile yoğurdu,
Her birimiz bir diyara savurdu,
Şu zalim felekten davacıyım ben.

Bitmezimiş mazlumların çilesi,
Tükenmezmiş zalimlerin hilesi,

Zaten bize düşman oldum olası,
Şu zalim yezidten davacıyım ben.

Ne verdinse çektik etmedik kusur,
Bütün haklarımız eyledin hasır,
Ölümüz sürgündür dirimiz esir,
Şu zalim felekten davacıyım ben.

ALİ SEFA 'm ağlar yaşın üstüne,
Düştü damlaları döşün üstüne,
Allah'tan gelenler başım üstüne,
Şu zalim yezidten davacıyım ben.



Bu Da Ne ki Kerbela'nın Yanında

Bin bir figan ettim kalpten sineden,
Bu da ne ki Kerbela'nın yanında.
Adem ayrı düştü Havva Ana'dan,
Bu da ne ki Kerbela'nın yanında.

Firavun tayfasıyla suda boğuldu,
Hakk'a karşı gelip belasin buldu,
Adem Havva şol cennetten kovuldu,
Bu da ne ki Kerbela'nın yanında.

Varmıdır böylesi zulümü çeken,
Gözlerinden kanlı yaşları döken,
Nuh Nebiy ağlardı tufanda iken,
Bu da ne ki Kerbela'nın yanında.

Bulunmaz canan geçmezsen candan,
Gözüm yaşı ayırt olmasa kandan,
Yakup ayrı düştü Yusuf Sinan'dan,
Bu da ne ki Kerbela'nın yanında.

Ağlayıp sızlasam bütün dört köşe,
Görmesem dünyada huzur ve neşe,
İbrahim attırdı kendin ateşe,
Bu da ne ki Kerbela'nın yanında.

Gör ki zalim yezid bize neyledi,
Figanımız arş alayı boyladı,
İsak kendisini kurban eyledi,
Bu da ne ki Kerbela'nın yanında.

Cananı ararsan bulursun canda,
Tefekkür edecek ne var ki bunda,

Yusuf Sinan çok süründü zindan da,
Bu da ne ki Kerbela'nın yanında.

Dostlar gelip yine yaremi deşti,
Ferhat Şirin için dađları eşti,
Eyüb'ün tenine nice kurt düştü,
Bu da ne ki Kerbela'nın yanında.

Musa Nil'e daldı elinde asa,
Hakk'tan iletildi buna bu yasa,
Çok zulümler gördü Hazret'i İsa,
Bu da ne ki Kerbela'nın yanında.

Lehvi kalem bunu böyle yazdılar,
Kimi ikrar verip ikrar bozdular,
Nesimi'nin derisini yüzdüler,
Bu da ne ki Kerbela'nın yanında.

Çok Nebiyler çok zulümler gördüler,
Murad alıp muradına erdiler,
Ol Mansur'u carmıhlara gerdiler,
Bu da ne ki Kerbela'nın yanında.

Niceleri bu dünyadan göçtüler,
Nuş eyleyip ecel şerbetini içtiler,
Zekeriya'yı hızar ile biçtiler,
Bu da ne ki Kerbela'nın yanında.

Ali Sefa'm der ki bana sorulsa,
Ruzi Mahşer gelip nizam kurulsa,
Her şehide sekiz cennet verilse,
Bu da ne ki Kerbela'nın yanında.

Eyvah Habib, Eyvah Attan Düştü

Şahin gibi havalanıp uçarken,
Eyvah Habib eyvah attan düştü ya.
Yezidlerin kafasını biçerken,
Eyvah Habib eyvah attan düştü ya.

Allah Allah deyip kılıç sallardı,
Mazlumları zalimlerden kollardı,
Yezidleri cehenneme yollardı,
Eyvah Habib eyvah attan düştü ya.

Kerbela'dır dostlar bunun burası,
Sayılmıyor Habib'imın yarası,
Yandı müminlerin gönül çırası,
Eyvah Habib eyvah attan düştü ya.

ALİ SEFA'm der ki yaş dolu didem,
Muhammed Ali'nin davasın güden,
İmam Hüseyin'e hep hizmet eden,
Eyvah Habib eyvah attan düştü ya.

Yetiş Ali'm Kerbela'ya Su Getir

Kızgın güneş yaktı Ehlibeyt'ini,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.
Kurtar hastaları güldür yetimi,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Tutmuyor kanatlar büküldü dizler,
Zalim yezidlere geçmiyor sözler,
Şehitler gaziler yolunu gözler,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Yavrucuklar su deyip de meleşir,
Kafir yezid karşımızda dolaşır,
Yerde insan gökte melek ağlaşır,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Dert yanarız derdimizden bilene,
Ehlibeyt'in intikamın alana,
Meded dedik bir yudum su bulana,
Meded Ali'm Kerbela'ya su getir.

Hazin hazin gelir Fırat'ın sesi,
Senden başka bize kim tutar yası,
Şehit verdik bir yudum su için Abbas'ı,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Masum kanlarıyla ıslandı çöller,
Çatladı dudaklar dönmüyor diller,
Kesildi umutlar kapandı yollar,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Kurtlar kuşlar kana kana su içer,
Yetmiş üç masumla bizlerse naçar,

Su deyip yavrular ađzını açar,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Kimi kundaktadır kimisi hasta,
Yaralılar yatar hep deste deste,
Gözler imdat arar kulaklar seste,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Şehitler al kan ile yatar boyunca,
Kıvranırlar yarasına deyince,
Sayılmaz yaralar urba soyunca,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Bađrımıza bastık taş ile kaya,
Kimi atlı geldik kimimiz yaya,
Canana gideriz su diye diye,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Kafir yezid düzdü bin türlü hile,
Bađrımıza açtı çekilmez çile,
Bölüşürüz bir tas suyu hep bile,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Mekan attı Kerbela'ya göçümüz,
Tanrı birdir demekmiş suçumuz,
Susuz kaldı çölde yetmişüçümüz,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Hakk'ı seven sevmiyenin nesine,
Bürünelim Ehlibeyt'in yasına,
Bir kaç yudum dolduru ver tasına,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Kimi ak sakallı kimi ihtiyar,
Kimi Hakk'a gider olmuş bahtiyar,
Bir yudum su yalan dünyayı değer,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Utansın Kerbela çölü utansın,
Su yüzü görmesin kavrulup yansın,
Bırakmaz yavrular yuvaya dönsün,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Bağrımız dayanmaz cilveye naza,
Döküldü al kanlar sineye dize,
Kanlı yezid suyu vermiyor bize,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Sardı kanlı yezid bütün her yanı,
Hakk'ı sevenlere çok görür canı,
Kanlı Kerbela'da bekleriz seni,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Ol yüce Muhammed bizim ulumuz,
Deyin Kerbela'dan geçer yolumuz,
Fatima-tı Zehra görsün halimiz,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Yetmişüç masumun yan yana yatar,
Dostun bahçesinde baykuşlar öter,
Yanıyor çadırlar dumanlar tüter,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Ol yüce Muhammed ah çeker ağlar,
Fatıma Ana'mız karalar bağlar,
Secdeye kapandı **ALİ SEFA**'lar,
Yetiş Ali'm Kerbela'ya su getir.

Yolların Olayım Şah Abbas Senin

Bindi Ukap'a da sürdü Fırat'a,
Yolların olayım Şah Abbas senin.
Allah Allah deyip geldi gayrete,
Dillerin olayım Şah Abbas senin.

Yedi sargıyı da yarıp sollayan,
Ehlibeyt'in yetimlerin kollayan,
Kanlı yezidlere kılıç sallayan,
Ellerin olayım Şah Abbas senin.

Yoluna bakarım gözlerim nem de,
İsmi anarım sohbetinde demde,
Mekan kurducağın habi sinem de,
Güllerin olayım Şah Abbas senin.

Doldurdun Fırat'tan suyu tuluma,
Siper ettin bedenini zuluma,
Canım kurban yürüdüğü yoluna,
Çöllerin olayım Şah Abbas senin.

Çarpışa çarpışa halin kalmamış,
Çekmediğin bunca zulüm kalmamış,
Dökülmüş yaprağın dalın kalmamış,
Dalların olayım Şah Abbas senin.

Nedir bu kederin kurban olduğum,
Hasretinden sararıpda solduğum,
Arayıpda yetimlerin bulduğum,
Yılların olayım Şah Abbas senin.

Erlık meydanında gösterdin çaba,
Fırat'tan suyunu doldurdun kaba,

Binipde sürdüğün atın Ukap'a,
Nalların olayım Şah Abbas senin.

Senin içindir ağlayıp coştuğum,
Ahı feryad figanlara düştüğüm,
Ol fakir hanene serip açtığın,
Çulların olayım Şah Abbas senin.

Gözyaşımı gözyaşına katayım,
Ellerimi ellerinden tutayım,
Dağılmış arılar sönmüş peteğin,
Balların olayım Şah Abbas senin.

Sayılmıyor vücudunda yaralar,
Bu dert beni pare pare pareler,
Yakışır mı sana giymek kareler,
Alların olayım Şah Abbas senin.

ALİ SEFA 'm der ki Şah 'tır gördüğüm.
Ayağı tozuna yüzler sürdüğüm,
Bir damla su için şehit verdiğin,
Kolların olayım Şah Abbas senin.



Eyvah Ali Ekber'ime

Tarak vurmadım saçına,
Eyvah Ali Ekber'ime.
Düştü yezidler içine,
Eyvan Ali Ekber'ime.

Bu mudur alın yazısı,
Dinmez yüreğim sızısı,
Daha bir ana kuzusu,
Eyvan Ali Ekber'ime.

Helallaştı da gidiyor,
Beni perişan ediyor,
Ciğerlerim kan üğüdüyor,
Eyvan Ali Ekber'ime.

Şehitlik için içerek andı,
Coşup sahrayı dolandı,
Kızıl kanlara bulandı,
Eyvan Ali Ekber'ime.

Dağlar dayanmaz sızıma,
Doyup bakmadım yüzüne,
Başını koyun dizime,
Eyvah Ali Ekber'ime.

Su istedi veremedim,
Dertlerini soramadım,
Gitti yavrum göremedim,
Eyvah Ali Ekber'ime.

Bütün her yanı kanıyor,
Hakk'a canını sunuyor,
Anam içerim yanıyor,
Eyvah Ali Ekber'ime.

Soyu Muhammed'in soyu,
Huyu Mürtaza'nın huyu,
Düştü attan Allah deyu,
Eyvah Ali Ekber'ime.

Hakk yoluna verdi seri,
Kesiyorlar diri diri,
Gitti de gelmedi geri,
Eyvah Ali Ekber'ime.

Bunu bilmiyenler bilsin,
Gülenin başına gelsin,
Yezidlere lanet olsun,
Eyvah Ali Ekber'ime.

Görölmüş mü böyle zulüm,
Beni de öldürün vurun,
Ciğerparem canım yavrum,
Eyvah Ali Ekber'ime.

ALİ SEFA'm yezidlere,
Laned o kanlı itlere,
Kıydı bunca yiğitlere,
Eyvah Ali Ekber'ime.

Hazret'î Zeynep'den İmam-ı Hüseyin'e Sesleniş

Gitme kardeş gitme bizi koyup da,
Bende senin ile geleyim kardeş.
Bir değil bin değil yaren sarılmaz,
Dertlerine derman olayım kardeş.

Öyle mahcup durup yüzüme bakma,
Yaralı yüreğim birde sen yakma,
Zeynel Abidin'i yetim bırakma,
Ben senin yerine öleyim kardeş.

Kanlı Kerbela'nın ıssız çölünden,
Kan deryası oldu gözüm selinden,
Alırsalar eğer seni elimden,
Ben seni nerde bulayım kardeş.

Yadigarı idin bize dedemin,
Buna şahidimdir gök ile zemin,
Gözyaşından başka yoktur melhemim,
Getir yarelerin çalayım kardeş.

Görmesin halini dedemle anam,
Babam gelip görse halimi yanam,
Kan ağlar yüreğim yanıyor sinem,
Ömrüm boyu sana köleyim kardeş.

Yanarım yanarım tütünüm tütmez,
Kanlı yezidlere gücümüz yetmez,
Ben ölsemde benim için fark etmez,
Senin mutluluğun dileğim kardeş.

Yetim kaldım zaten murad almadım,
Ölem dedim çok süründüm ölmedim,

Ömrüm boyu bir kerecik gülmedim,
Ben kendi kendime çileyim kardeş.

Anam yok ki yarelerin sardıram,
Babam yok ki hal hatırın sorduram,
Kardeş yok ki çekip seni kurtaram,
Kırıldı kanadım bileğim kardeş.

Ne kadar anlatsam derdim bitmez ki,
Virane bahçede bülbül ötmez ki,
Zalim yezidlere gücüm yetmez ki,
Vurup Zülfükar'ı böleyim kardeş.

ALİ SEFA'm der ki bu dertli başla,
Yedim tüm ömrümü gözlerim yaşla,
Kanlı Kerbela'da koydum kardaşla,
Canımı serimi yüreğin kardeş.

Kerbela ölllerinde İmam Hüseyin

Muhammed'in sancağını elinde,
Tutar Kerbela'da İmam Hüseyin.
Allah Allah deyip Şah'ın nağrasın,
Atar Kerbela'da İmam-ı Hüseyin.

Ok saplanmış bedenine serine,
Kılıç değmiş beden her yerine,
Kanlı yezidleri biri birine,
Katar Kerbela'da İmam Hüseyin.

Akar gözlerinden yaşlar sel gibi,
Sürer Zülcenah'ı esen yel gibi,
Her yıl Muharrem'de kızıl gül gibi,
Biter Kerbela'da İmam Hüseyin.

Vücudu belendi kızıl kanlara,
Pir seçildi erenlere canlara,
Şefaat etmek için inananlara,
Yeter Kerbela'da İmam Hüseyin.

Dağlar seda verir ahu zarıma,
Özüm çektim ol pirimin darına,
Çektiği acılar her gün bağrıma,
Batar Kerbela'da İmam Hüseyin.

Hakk emrine boyun büktüklerinden,
Gözlerinden yaşlar dökdüklerinden,
Bütün nebiyelerin çektiklerinden,
Beter Kerbela'da İmam Hüseyin.

Ağlarım ağlarım gözyaşım silip,
Derdimi paylaştım o dostu bulup,

Her gün gözlerimin önüne gelip,
Tüter Kerbela'da İmam Hüseyin.

Komşu yaptı erenleri kırkları,
Zaten birbirinden yoktur farkları,
Boğazına düğümlenen hıçkırıkları,
Yutar Kerbela'da İmam Hüseyin.

Mekan kurdu Kerbela'nın çölüne,
Gögüs gerdi binbir türlü zulüme,
Bülbül olup konmuş cennet gülüne,
Öter Kerbela'da İmam Hüseyin.

Kanlı yezid sarmış dört bir yanını,
Oluk oluk akıttılar kanını,
Hakk aşkına sevenlerle canını,
Satar Kerbela'da İmam Hüseyin.

ALİ SEFAM der ki Şah'ım Şah'ına,
Kurban olam yere düşen kanına,
Yetmişüç masumu almış yanına,
Yatar Kerbela'da İmam Hüseyin.

Hz. Zeynep´den Zülcenah´a Ađıt

Fırtına misali kişner çoşarsın,
Nettin Hüseyin´i mi nerde Zülcenah.
Al kanlar içinde ađlar çoşarsın,
Nettin Hüseyin´i mi nerde Zülcenah.

Kerbela çölünde karalı mısın,
Mekke´den mi geldin buralı mısın,
İmam Hüseyin´den yaralı mısın,
Nettin Hüseyin´i mi nerde Zülcenah.

Aymagah´da Zeynep yolunu bekler,
Ahu zara düştü çarhı felekler,
Arş ala matemde kan ađlar gökler,
Nettin Hüseyin´i mi nerde Zülcenah.

Hüseyin´di tutunacak dalımız,
Şah hudaya ayan olsun halımız,
Sakine görmesin seni yalnız,
Nettin Hüseyin´i mi nerde Zülcenah.

Bu zulüm Zeynel´in sinesin dađlar,
Şehriban-u yasta karalar bađlar,
Kerbela matemde firat kan ađlar,
Nettin Hüseyin´i mi nerde Zülcenah.

Sende kalmış idi bütün umudum,
Göz yaşlarım yuttum hep yudum yudum,
İmam Hüseyin´i mi nerede kodun,
Nettin Hüseyin´i mi nerde Zülcenah.

Oklar girmiş her tarafın yaredir,
Sinem kan ađlıyor pare paredir,

Yolunu gözleriz uzun süredir,
Nettin Hüseyin 'i mi nerde Zülcenah.

Hüseyin 'i mi alıp beraber gittin,
Kerbela çölünü toz duman ettin,
Ağlayı ağlayı tükenip bittim,
Nettin Hüseyin 'i mi nerde zülcenah.

Kan gölüne döndü Kerbela çöli,
Akdıda çağladı göz yaşım seli,
Muhammed Ali 'nin bağrının gülü,
Nettin Hüseyin 'i mi nerde Zülcenah.

Başını vurursun taştan taşlara,
Kan karışmış gözündeki yaşlara,
Ümit bağlamıştık uçan kuşlara,
Nettin Hüseyin 'i mi nerde Zülcenah.

Kan seline döndü gözümde yaşlar,
Yetmiş üç masumdan kesildi başlar,
Yolunu gözlüyor bacı kardaşlar,
Nettin Hüseyin 'i mi nerde Zülcenah.

Kerbela çölünde döndük şaşkına,
Baykuşlar kondurduk gönül köşküne,
N'olur bir haber ver Allah aşkına,
Nettin Hüseyin 'i mi nerde Zülcenah.

Ya Hüseyin sana kurban olayım,
Sen ölmede ben yerine öleyim,
Ali Fatıma 'ya haber salayım,
Nettin Hüseyin 'i mi nerde Zülcenah.

Ali sefa'm derki gözlerim nemde,
Sanki hançer saplı habu sinemde,
Yetmişüç masumun umudu sende,
Nettin Hüseyin'i mi nerde Zülcenah.



Hz. Hüseyin'in atı Zülcenah

Bürünmüş Yaslara Kullar Perişan

Duydunuz mu dostlar İmam Hüseyin' i,
Yıkılmış yuvası yollar perişan.
Çocuk çoluk meydanlara dökülmüş,
Olmuş bir virane çöller perişan.

Kimi yaralanmış kimisi hasta,
Can vermiş şehitler hep deste deste,
Almış kara haber gidiyor posta,
Vurmuş mühürünü pullar perişan.

Felek yaz baharı dönderdi kışa,
Gözlerim büründü kan ile yaşa,
Bülbül gülü satmış virane kuşa,
Dökülmüş yapraklar dallar perişan.

Toz dumandan görünmüyor geriler,
Yar ile yavrusun arar diriler,
İşlemez petekler sönmüş arılar,
Yitirmiş lezzetin ballar perişan.

Pınar oldu akar gözümün yaşı,
Kara haber almış dağ ile taşı,
Kimisi beğenmez kutmu kumaşı,
Kimisi bürünmüş çullar perişan.

Kimi ok savurdu kılıçlar çaldı,
Yezid ordusunu üstüne saldı,
Yetmişüç şehidim ortada kaldı,
Kaldıran bulunmaz salları perişan.

Derin yarenizi saran olmadı,
Hal ve hatırınız soran olmadı,
Bir yudumcuk suyu veren olmadı,
Zaman çok deęişmiş yıllar perişan.

Zulümden geriye kalan canlılar,
Annesin babasın yavrusun arar,
Mümin müslüm dostlar hep sizi sorar,
Sizi seven bütün kullar perişan.

Ümitler kalmadı haftaya aya,
Tükettim ömrümü gün saya saya,
Toplanmış yetimler yıkık yuvaya,
Yitirmiş eşini dullar perişan.

ALİ SEFA´m ağlar yaş yaş üstünde,
Zikreyle Mevla´yı kaş baş üstünde,
Yezidler koymamış taş taş üstünde,
Bürünmüş yaslara kullar perişan.

Kerbela Çölünde Ağlar Bir Yetim

Çöl ovada hazin hazin ah çeker,
Kerbela çölünde ağlar bir yetim.
Gözlerinden yaş yerine kan döker,
Kerbela çölünde ağlar bir yiğit.

Felek ne vermişse almış götürür,
Kendi kendin yiyip yiyip bitirir,
Medine'den yana dönmüş oturur,
Kerbela çölünde ağlar bir garip.

Zalim talihini tutunmuş yoldaş,
Kanlı gözyaşların edinmiş sırdaş,
Ne anne var ne bacı var ne kardaş,
Kerbela çölünde ağlar bir yetim.

Bir yanı yaralı bir yanı yasta,
Bir yandan aç susuz bir yandan hasta,
Gözü yolda kalmış kulağı seste,
Kerbela çölünde ağlar bir garip.

Kanlı yezid bakmaz hala hatıra,
Bırakmaz yakasın çöküp otura,
Yetmişüç masumdan bir tek hatıra,
Kerbela çölünde ağlar bir yetim.

Şehit düşmüş anne baba kardaşı,
Feryadı inletir dağları taşı,
Tek bir tesellisi kanlı gözyaşı,
Kerbela çölünde ağlar bir yetim.

Soyu Muhammed'tir dedesi Ali,
Akar gözlerinden kanlı yaş seli,
İmam Hüseyin'in bağrının gülü,
Kerbela çölünde ağlar bir garip.

Kimsesi kalmamış halin ne desin,
Ağlayı ağlayı kesilmiş sesin,
Harap etmiş vura vura sinesin,
Kerbela çölünde ağlar bir yiğit.

Kahı anne kahı atasın arar,
Kahı bacın kahı kardeşin sorar,
Alıp kanlarını bağrına sürer,
Kerbela çölünde ağlar bir yetim.

Figanı semaya çekilmiş direk,
Dertli bir baş ile yareli yürek,
Yetmişüç masumu tek tek öperek,
Kerbela çölünde ağlar bir yetim.

Kimi anne ata kimi kardaşı,
Kimi üç beş aylık körpecik yaşı,
Pare pare olmuş yüreğin başı,
Kerbela çölünde ağlar bir yiğit.

Yolup sinesini çöküp oturmuş,
Yetmişüç masumun tümün yitirmiş,
Yezid almış yakınların götürmüş,
Kerbela çölünde ağlar bir mazlum.

Medine'den gelmiş Fırat kıyına,
Çadır kurmuş idi çölün boyuna,
Lanet okuyarak Yezit soyuna,
Kerbela çölünde ağlar bir yetim.

Zeynel Abidin´dir isim künyesi,
Yıkılmış başına yalan dünyası,
Mümin müslimlerin gönül aynası,
Kerbela çölünde ağlar bir yetim.

ALİ SEFA´m ağlar hep coşa coşa,
Zeynel Abidin ile kalmış baş başa,
Şu yalan dünyada gülmek mi haşa,
Kerbela çölünde ağlar bir yetim.

Kullar Kerbela'dan Haber Getirin

Oniki İmam'ın hatırı için,
Yeller Kerbela'dan haber getirin.
Masum yavrulardan susuz dillerden,
Güller Kerbela'dan haber getirin.

Gece gündüz dinmez feryadım ahım,
Yetmişüç masumla kimsesiz Şah'ım,
Bu ne bitmez çile ulu Allah'ım,
Kullar Kerbela'dan haber getirin,

Hakk'ı seven kullar gam ile yasta,
Sineler kan ağlar gönüller hasta,
Gitmiyor kervanlar çalışmaz posta,
Pullar Kerbela'dan haber getirin.

Yavrusunu seven anne babalar,
Harcanan emekler bunca çabalar,
Seher vakti esen badi sebarlar,
Yeller Kerbela'dan haber getirin.

Kader bizi derde çileye zorlar,
Yol geçmez obalar ot bitmez kırlar,
Dökülen yağmurlar eriyen karlar,
Seller Kerbela'dan haber getirin.

Şu yalan dünyada kalmadı düzen,
Hakikat gizlendi bu beni üzen,
Kalem tutup Hakk'ın kelamın yazan,
Eller Kerbela'dan haber getirin.

Yetmişüç masumdan düzmüş ordunu,
Terk eylemiş vatanını yurdunu

Sende çektin susuzluğun derdini,
Çöller Kербela´dan haber getirin.

İncil, Tevrat, Zebur okunur Kur´an,
Hakk´a ikrar verip sözünde duran,
Maşuğun badesin aşığa sunan,
Eller Kербela´dan haber getirin.

Elbet yalan dünya bizi de beler,
Namelere kapatır isimler siler,
Tükenen asırlar geçen seneler,
Yıllar Kербela´dan haber getirin.

ALİ SEFA´m bulur gene dostunu,
Yezidlerden gizlemedi kastını,
Kara toprak kapamadan üstümü,
Kullar Kербela´dan haber getirin.

Kerbela ölüne Mekan Kurulmaz

Kerbela ölüne mekan kurulmaz,
Kalk kardaş kalk sılamıza gidelim,
Senin yarelerin burda sarılmaz,
Kalk kardaş kalk sılamıza gidelim.

Aliekber, Abbas bir yanda Kasım
Arşı kürsü tuttu figanım yasım
Kardaş sen bu illerde yapamazsın
Kalk kardaş kalk sılamıza gidelim.

Bu yıl boynu eğri bitti içekler,
Zulüm ile doldu yer ile gökler,
Yetim yavruların yolunu bekler,
Kalk kardaş kalk sılamıza gidelim.

Ben senin hangi derdine yanayım
Canım serim yollarına sunayım
Sensiz Medine'ye nasıl döneyim
Kalk kardaş kalk sılamıza gidelim.

Lanet olsun yezitlerin şanına
Kılıçları buladılar kanına
Yetmişüç masumu alda yanına
Kalk kardaş kalk sılamıza gidelim.

Saçlarımı ayağına dolayım
Sen ölme de ben yerine öleyim
Birkez aç gözünü kurban olayım
Kalk kardaş kalk sılamıza gidelim.

Anam yollarını gözleyip durur
Babam gül cemalin özleyip durur
Dedem seni sevip, nazlayıp durur
Kalk kardaş kalk sılamıza gidelim.

Al istersen bu canımı vereyim
Yüzlerimi ayağına süreyim
Ömrüm boyu sana köle olayım
Kalk kardaş kalk sılamıza gidelim.

Zulüm çeken neşe nedir bilemez
Ömrü boyu birkez olsun gülemez
Bu yaralar seni iflah eğlemez
Kalk kardaş kalk sılamıza gidelim.

Kan seline döndü gözlerimde yaş
Zehir oldu sensiz ekmeğimle, aş
Kulun kölen olam yaralı gardaş
Kalk kardaş kalk sılamıza gidelim.

Bizi böyle eden Allah'tan bulsun,
Bağrını döverek saçını yolsun,
Ali Sefa'mıza kadarcık olsun,
Kalk kardaş kalk sılamıza gidelim.

Kullar ya Hüseyin Deyip Ağlaşır

Kalu´dan Belu´dan bu yana gelen,
Kullar ya Hüseyin deyip ağlaşır,
Mazlumun masumun halinden bilen,
Eller ya Hüseyin deyip ağlaşır.

Arşı kürsü tuttu feryadım zarım,
Dövünmek sermayem ağlamak karım,
Kan ağlar yüreğim yanıyor bağrım,
Küller ya Hüseyin deyip ağlaşır.

Kan karıştı gözümdeki yaşlara,
Haber saldım gökde uçan kuşlara,
Fırat yüzün sürer taştan taşlara,
Seller ya Hüseyin deyip ağlaşır.

Dağlar da dayanmaz derdimi desem,
Boğazımdan geçmiyor ne alıp yesem,
Muhammed Ali´den bu yana esen,
Yeller ya Hüseyin deyip ağlaşır.

Cananım canını canana vermiş,
Kerbela çölüne mekanın kurmuş,
Dostun bahçesine hoyradlar girmiş,
Güller ya Hüseyin deyip ağlaşır.

Yüz yirmi dört bin Peygamber´in başı,
Hüseyin uğruna aktı gözyaşı,
Yetmiş üç masumun kesilmiş başı,
Çöller ya Hüseyin deyip ağlaşır.

Kerbela dediğin o kanlı çöller,
Çevrildi dört bir yandan kapandı yollar,

Sam vurmuş yaprağa kurudu güller,
Dallar ya Hüseyin deyip ağlaşır.

Hakk'a kurban oldu yetmişüç canan,
Kerbela çölünde tutuşup yanan,
Doksan bin kelamı mihracda sunan,
Diller ya Hüseyin deyip ağlaşır.

Arşı mu Allah'da kandilde nurlar,
Kerbela çölünde çözüldü sırlar,
Bunca gelip geçen nebiyeler pirlar,
Pirlar ya Hüseyin deyip ağlaşır.

Kılman feriştahtar huri melekler,
18 bin alem çarkı felekler,
Yedi kat semalar yedi kat gökler,
Yerler ya Hüseyin deyip ağlaşır.

Aşk gözüyle maşuğuna bakılan,
Aşık olup ummanlara dökülen,
Ya dost deyip cermahlara çekilen,
Serler ya Hüseyin deyip ağlaşır.

Ali Sefa'm Hakk yolunu sürdükçe,
Dört kapıdan kırk makama girdikçe,
Kanlı Kerbela'yı anıp gördükçe,
Güller ya Hüseyin deyip ağlaşır.

Gardiyanlar Vermiyor mu Babanı

Güzel İmam gitmiyorsun kapıdan,
Gardiyanlar vermiyor mu babanı.
Demir parmaklıklı taşlı yapıdan,
Gardiyanlar vermiyor mu babanı.

Burası zindandır garipler yeri,
Bitirir insanı hep diri diri,
Koyulduğu halde bir kemik deri,
Gardiyanlar vermiyor mu babanı.

Ehlibeyt yavrusu olmaktır suçun,
Bizde çok dertliyiz hep için için,
Zalimlere karşı geldiği için,
Gardiyanlar vermiyor mu babanı.

Ümidini kesme sakın yarından,
Kurtulalım zalim iktidarından,
Demir kapıların arkalarından,
Gardiyanlar vermiyor mu babanı,

El ayak zincirli gözleri yaşlı,
İşkenceler görmüş baharlı kışlı,
Bu dert bizim derttir bak iki başlı,
Gardiyanlar vermiyor mu babanı.

Yıkılsın zalimin evin yıkalım,
El ele vererek karşı çikalım,
Hele bir kez beri gel de bakalım,
Gardiyanlar vermiyor mu babanı.

ALİ SEFA´m der ki bu böyle gitmez,
Ağlayıp durmakla bu dertler bitmez,
Sana senden başka el yardım etmez,
Gardiyanlar vermiyor mu babanı.

**Ulu Divana Şikayet Dilekçesi;
Acı Söyler Dil Kadrini Ne Bilir**

Bir arzuhal yazdım ulu divana
Hakk olmayan kul kadrini ne bilir
Kamili mürşitden destur almayan
Acı söyler dil kadrini ne bilir.

Zalimler divanda bizi yargılar
Bağrım yaralandı tutmaz sargılar
Varıp gübrelige konan kargalar
Dost bağında gül kadrini ne bilir.

Yazmakla bitmiyor sinemde dertler
Arslan yatağında yatıyor itler
Susuzluk çekmeyen kanlı yezitler
Kerbela´da çöl kadrini ne bilir.

Pir postuna oturtular keşişi
Kötülük yapmaktır iblisin işi
Aşkın ateşinde pişmeyen kişi
Dergahdaki kül kadrini ne bilir.

Çekilsin aradan iblis ile gammad
Kırklar dergahında bulunmaz namaz
Pir postuna oturursa beynamaz
Mümin müslim hal kadrini ne bilir.

Kanımızı emdi arsız keneler
Dedikodu yapar durmaz çeneler
Boş boşuna gelip geçti seneler
Gün saymayan yıl kadrini ne bilir.

Geçti başımıza inkar sürüsü
Hakk'a yaramıyor vallah birisi
Çöplükte dolaşan eşek arısı
Petekteki bal kadrini ne bilir.

Mazlum halkı sömürerek doyanlar
Çalıp çırpıp ceplerine koyanlar
Allah yoktur ben dinsizim diyenler
Kitap, erkan, yol kadrini ne bilir.

Küçük yaşta bir işe başlamayan
Fidan dikip bir fidan aşlamayan
Emek verip toprağı işlemeyen
Kazma kürek bel kadrini ne bilir.

Yoksulluk elinden boyun bükmemiş
Gözlerinden kanlı yaşlar dökmemiş
Garip gurbet elde kahrır çekmemiş
Ana baba el kadrini ne bilir.

Aşık olan Hakk'ın aşkına yanar
Aşkın badesini içerek kanar
Her saz çalan, ben saz çalarım sanar
Mızrap, perde, tel kadrini ne bilir.

Hakk'a adalete candan uymayan
Emeğe insanca saygı duymayan
Ellerini vijdanına koymayan
Demokrasi, sol kadrini ne bilir.

Dolaşıp da gezsens gönül pazarı
Müminin kalbidir Hakk'ın pazarı
Mekan edilmeyen kara mezarı
Tabut, tahta, sal kadrini ne bilir.

Günde beş kez namaz kıldım diyenler
Huri melek rüşveti isteyenler
Dokuz arşın kara çarşaf giyenler
Yeşil, beyaz, al kadrini ne bilir.

İnkarcı sürüsü hep katar katar
Şah Hüseyin'i alır yezide satar
Ayıya gül versen kışına tutar
Hayvan olan gül kadrini ne bilir.

Münkür münafıklar oturdu posta
Mürşidler kan ağlar rehberler yasta
Bir name yazmayan ol yüce dostu
Kağıt, kalem, pul kadrini ne bilir.

Dolandım cihanı dağ ile taşı
Kerbela'da yandı yüreğim başı
Göz yaşına kıymet vermeyen kişi
Derya, deniz, sel kadrini ne bilir.

Kağıt içki ile yol sürdük sanan
Şarhoş kafalarla semahlar dönen
Karasinek gibi necise konan
Has bahçede dal kadrini ne bilir.

Ehlibeyt'e secde niyaz kılmayan
Hakk'ın birliğini özde bilmeyen
Kitaba, erkana, yola gelmeyen
Dili, beli, el kadrini ne bilir.

Ali Sefa'm gönlüm Hakk'ın yeridir
Secdeğahım Şah-ı Merdan Ali'dir.
Pirim Hünkar Hacı Bektaş Veli'dir
Şah olmasa, el kadrimi ne bilir.

Kardeş Kavgasını Kaldır Ortadan

Bölündü Türkiye'm sağ ile sola,
Gel buna bir çare bulalım kardeş.
Kardeş kavgasını kaldır ortadan,
Anneler gözyaşın silelim kardeş.

İnsanca insana sevgi bağlayıp,
Vatan sevgisiyle coşup çağlayıp,
Kendi kendimize içten ağlayıp,
Düşmanlara karşı gülelim kardeş.

Marifet mi eli bize güldürmek,
Dost düşmana zayıf yanın bildirmek,
Yakışmaz insana insan öldürmek,
İnsanın kıymetin bilelim kardeş.

Kaldıralım içten kini karayı,
Sağ sol ile bozmayalım arayı,
Kendi kendimize açdık yarayı,
Kendi elimizle saralım kardeş.

Kanı kurumadı şehit atanın,
Bağrı yaralandı yüce vatanın,
Kör olsun gözleri sizi satanın,
Dost ile düşmanı bilelim kardeş.

Gidilmez menzile kardeş vurarak,
Haklıdan haksızca hesap sorarak,
Yurda ağır sanayiler kurarak,
Kalkınma savaşı verelim kardeş.

Parçalama sağ sol ile vatanı,
Gücendirme şehit düşen Ata'nı,
Varsa damarında zerre Türk kanı,
Birlik kapısından girelim kardeş.

Tuttuğun yol düşmanların yanıdır,
Sağ sol sizler için birer anıdır,
Döktüğün kan kardeşinin kanıdır,
Açıp gözümüzü görelim kardeş.

Mahcup olma şehit giden Ata'na,
İkilik getirme yüce vatana,
Lanet olsun sizi size satana,
İnsanca el ele verelim kardeş.

Yücelsin cihana türklüğün şanı,
Islattı yurdunu şehitler kanı,
Gerekirse bizde bu tatlı canı,
Türkiye uğruna verelim kardeş.

ALİ SEFA'm şehit yatanımızdan,
Kardeşi kardeşe katanımızdan,
Kanlı katilleri vatanımızdan,
Amerikan Rus'a sürelim kardaş.

Eyvah Kerbela'dan Haber Gelmedi

Kapı kapı sora sora izledim,
Eyvah Kerbela'dan haber gelmedi
Bunca yıldır hep yolları gözledim,
Eyvah Kerbela'dan haber gelmedi.

Bir yanım yaralı bir yanım yasta,
Kimi şehit düşmüş kimisi hasta,
Haber saldım bunca yarene dosta,
Eyvah Kerbela'dan haber gelmedi.

Muhammed'in ayağına sarıldım,
Ali ile gam içinde görüldüm,
73 kez öldüm öldüm dirildim,
Eyvah Kerbela'dan haber gelmedi.

Elemle kedere gamı ekledim,
Taş basıp bağrıma derdim sakladım,
Uçan kuşlar ile haber bekledim,
Eyvah Kerbela'dan haber gelmedi.

Açmadım bağrımı bunca yandı da,
Küsmedim feleğe ele kandı da,
Eller çekip sılasına döndü de,
Eyvah Kerbela'dan haber gelmedi.

Üçler beşler kırklar 12 İmam'lar,
Akıttım gözümünden yaş ile kanlar,
Aşk ile maşuğa ulaşan canlar,
Eyvah Kerbela'dan haber gelmedi.

Dostun bahçesini hoyrat toplamış,
Sinesine kargı kılınç saplamış,

Kerbela'yı kara duman kaplamış,
Eyvah Kerbela'dan haber gelmedi.

Fatıma ağlıyor canından bezgin,
Görmemiş felekten bir günü düzgün,
Ali'm çok kederli Muhammed üzgün,
Eyvah Kerbela'dan haber gelmedi.

Dost mudur deyip de beni sınama,
Türlü dertler gizlemişim sineme,
Kulun kölen olam kardeş kınama,
Eyvah Kerbela'dan haber gelmedi.

Gizli gizli türlü gözyaşı döktüm,
Kaderin zulmüne hep boyun büktüm,
Nice mektup yazdım nice tel çektim,
Eyvah Kerbela'dan haber gelmedi.

Tükenmez dertlerim bitmez kederim,
Bu yola bağlıdır anam pederim,
Başım aldım diyar diyar giderim,
Eyvah Kerbela'dan haber gelmedi.

Arap illerinde gelen hacılar,
Görölmüş mü böyle türlü acılar,
Ey analar ey kardeşler bacılar,
Eyvah Kerbela'dan haber gelmedi.

Lanet şu yezidin soyuna lanet,
Boyuna bosuna huyuna lanet,
Evine barkına köyüne lanet
Eyvah Kerbela'dan haber gelmedi.

Dağlar seda verir ahu zarımdan,
Ümitler kesildi artık yarından,
Muhammed'in çifte yadığarından,
Eyvah Kербela'dan haber gelmedi.

Ağla artık ağla durma gözlerim,
Bunca yıldır dost yolunu gözlerim,
Kırıldı kanadım tutmaz dizlerim,
Eyvah Kербela'dan haber gelmedi.

Dost ararım dostan haber edecek,
Elimden tutup da dosta gidecek,
Aha ömrüm geldi geçti bitecek,
Eyvah Kербela'dan haber gelmedi.

Kara taşla her gün bağrım döverim,
Dost gelecek diye yolu güverim,
Korkarım ki kara haber duyarım,
Eyvah Kербela'dan haber gelmedi.

ALİ SEFA'm gözümün nemlerinden,
Neşe almam feleğin demlerinden,
Ali Fatıma'nın yetimlerinden,
Eyvah Kербela'dan haber gelmedi.

Durmuş da Ağlıyor Fatıma Ana

Hasan Hüseyin'in kanlı gömleğın
Dürmüş de ağlıyor Fatıma Ana
Gözlerinden akan kanlı yaşlara
Sürmüş de ağlıyor Fatıma Ana

Kanlı Yezid ona vermedi aman
Bağrını döverek gezer her zaman
Kerbela üstünde kara birduman
Görmüşte ağlıyor Fatıma Ana

Başını yaslamış İmam Ali'ye
Soruyor ki yüzün kan ağlar niye
Kerbela'dan haber aldın mı diye
Sormuşda ağlıyor Fatıma Ana

İçi kan ağlıyor yüzüne bakan
Saç telleri olmuş hep diken diken
Kerbela'nın yolu üstüne mekan
Kurmuş da ağlıyor Fatıma Ana

Bağrı kan ağlıyor yüreğı püryan
Önünde diz çökmüş çark ile devran
Kerbela'da yavrularını kurban
Vermiş de ağlıyor Fatıma Ana

Hazret'i Allah'tan tutmuş özünü
Kanlı yaşlar sarmış iki gözünü
Kerbela'dan yana dönmüş yüzünü
Durmuş da ağlıyor Fatıma Ana.

Figanı artıyor hep günden güne
Ne gülmek var, ne içmek var, ne yeme
Muharrem ayında kanlı mateme
Girmişde ağlıyor Fatıma Ana

Kan karışmış gözündeki yaşlara
Haber salmış gökte uçan kuşlara
Talihsiz başını taştan taşlara
Vurmuşda ağlıyor Fatıma Ana

Ali Sefa'm Hakk'tan tutmuş elini
Kanlı kafirlerden görmüş zulümü
Zalim milcan kanadını kolunu
Kırmışda ağlıyor Fatıma Ana



Kerbela'nın Gözü Yaşdır Hey Can

Allah bir Muhammed Ali dediğim,
On iki İmam'ın başdır hey can.
Hasan Hüseyin ile Zeynel Abidin,
Kerbela'nın gözü yaşdır hey can.

Muhammed Bakır'a gönlümüz verdik,
Caferi Sadık'ın erkanın sürdük,
Musa-i Kazım'ın demine erdik,
İmam'ı Rıza'nın işidir hey can.

Taki'nin Naki'nin gönül verdiği,
Hasanül Asker'in gelip gördüğü,
Muhammed Mehdi'nin mekan kurduğu,
Ol **Ali Sefa**'mın döşüdür hey can.

Ben Ali'nden Vazgeçmem

Ali'yi seveni asacaklarmış
Assalarda ben Ali'nden vazgeçmem.
Tutup da başımı keseceklermiş
Kesselerde ben Ali'nden vazgeçmem.

Ali benim can için de canımdır
Ali benim kan için de kanımdır
Ali benim din için de dinimdir
Küsselerde ben Ali'nden vazgeçmem.

Ali'min sevgisi yer etti sere
Vursalar başımı günde bin kere
Yüzbin düşman gelse gittiğim yere
Yetseler de ben Ali'nden vazgeçmem.

Ali'siz geçer mi yaşanan günler
Ali sevgisini sevenler anlar
Mezarım üstünde çayır çimenler
Bitseler de ben Ali'nden vazgeçmem.

Kerbela'dan beri kanar yüreğim
Ehlibeyt aşkına yanar yüreğim
Ali için elimdeki her şeyim
Gitselerde ben Ali'nden vaz geçmem.

Ali'nin yoluna kesilsin başım
Ali düşmanıyla sürer savaşıım
Kesseler selamı kavim kardaşıım
Kesseler de ben Ali'nden vazgeçmem.

Ali'dir Allah'ın Hücceti nuru
Ali'dir Allah'ın velayet sırrı

Nesimi misali beni de diri
Yüzseler de ben Ali´mden vazgeçmem.

Kan karışsa gözlerimin yaşına
Taşlar yağsa yağmur gibi başıma
Kuşlar yuva yapsa mezar taşıma
Ötseler de ben Ali´mden vazgeçmem.

Ali bana bade verdi sunarak
İçtim badesini doyup kanarak
Bağrım sinem cayır cayır yanarak
Tütseler de ben Ali´mden vazgeçmem.

Ali´yi sevmişim evvel ezeli
Yoluna koymuşam can başı seri
Hergün etlerimi hep diri diri
Kesseler de ben Ali´mden vazgeçmem.

Hakk yolu sürende tükenmez çile
İkrar verdim bunu ben bile bile
Ömrün boyu beni esir ve köle
Tutsalar da ben Ali´mden vazgeçmem.

Cahil midir bunca şehit olanlar
Hep Ali´yi sevdi Hakk´ı bilenler
Bağrımın üstünde kara yılanlar
Yatsalar da ben Ali´mden vazgeçmem.

Hazret´i Allah´ta Ali´den yana
Ali sevgisini o verdi bana
Pir Sultan misali kara zindana
Atsalar da ben Ali´mden vazgeçmem.

Ali'yi çağırđı darda kalanlar
Hakk'ın razısına teslim olanlar
Yol içinde yol yezidi yılanlar
Çatsalar da ben Ali'nden vazgeçmem.

Ali Sefa'm daim evvel ezeli
Ali'ye adadım can başı seri
Bu bağırma her gün yüz bin hançeri
Bassalar da ben Ali'nden vazgeçmem.

Bana Böyle Kardeş Yazma Allah'ım

Şimire milcana kardeş diyorlar
Bana böyle kardeş yazma Allah'ım
Ehlibeyt'in ile aram çok iyi
Bu güzel birliği bozma Allah'ım.

Ehlibeyt'in, 12 İmam'ın burda
Hepside kalbimde, bak işte şurda
Sende gel kalbime bir mekan kurda
Elin kapısında gezme Allah'ım.

Yezide kaçıyor gelinler kızlar
Bunları gördükçe yüreğim sızlar
Zalimler, mazlumlar her gün boğazlar
Bunlar hepsi yoldan azma Allah'ım.

Düşmanına düşman, dostuna dostuz
Haydar'ı Kerar'a turabız, postuz
Senin ile ezelden beriye dostuz
Bu güzel dostluğu bozma Allah'ım.

Talip yezid olmuş yoldan azmışsa
Rehber, mürşide kuyu kazmışsa
Zina yapıp, yuva yıkıp bozmuşsa
Gel bunu kurşuna dizem Allah'ım.

Dert bölüştük Şah Hüseyin'i görüpte
Yetmiş üç masuma yüzler sürüpte
Kanlı yezidlere fırsat veripte
Beni daha fazla üzme Allah'ım.

Mazlumları vurup dövüp asamam
Zalimleri bu bağrıma basamam
Bunca haksızlığı görüp susamam
Ağzım torba değil büzme Allah'ım.

Körpe kuzuları kaptırdık kurda
Mervanlar doluştu vatana, yurda
Çare bulamadık bu zalim derde
Bizi daha fazla ezme Allah'ım.

Senin ile birliğiz her gün can cana
Kerbela'dan beri kırgınım sana
Ehlibeyt dostun **Ali Sefa**'na
Darılıp günah yazma Allah'ım.

Bir Defter Bir Kalem Birde Gözyaşı

Benim şu dünyada başımın tacı,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.
Yaremin melhemi gönlüm ilacı,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.

Felek her çilesin yükledi bize,
Döktü yaprağımı dönderdi güze,
Benim her derdimi anlatır size,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.

Sırlarımı teker teker heceler,
Benim ile gam içinde bocalar,
Arkadaşım oldu uzun geceler,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.

Benim gibi benzi soluk sarıdır,
Gamlı yüreğimi daim farıdır,
Gizli sırlarımın anahtarıdır,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.

Başıma bunlardan giydim tacımı,
Aratmadı kardaşımı bacımı,
Benimle bölüştü bütün acımı,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.

Efkarlansam bülbül gibi ötüşür,
Benim ile alev alır tutuşur,
Gamlı günlerimde gelip yetişir,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.

Başka yoktur benim derdim anlayan,
Sohbetimi sualimi dinleyen,
Muhabbeti kulağımda çınlayan,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.

Ne bahtı karaymış bu benim başım,
Tükettim ömrümü dolandı yaşım,
Benim şu cihanda kavim kardaşım,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.

Bağır deli gönül inleyip bağır,
Çekmiyor kervanım gam yüküm ağır,
Bana derler darda kalırsan çağır,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.

Şaştı gönül sahte dostlara şaştı,
Gönlüm efkarlandı yüreğim coştı,
Benim ile türlü figana düştü,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.

Ağladım ağladı güldüm güldüler,
Gamlı günde kederimi sildiler,
Her derdime birer melhem oldular,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.

Hısım akrabadan kendin sakındır,
Çünkü hileleri akın akındır,
En yakın dostumdan daha yakındın,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.

Yad ellerde dostluğumuz geliştı,
Gurbet elde kem günümde buluştu,
Benim ile her çileyi bölüştü,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.

Sırrım alıp yad ellere dillemez,
Kuyu kazıp üzerini çullamaz,
Sahte dostlar gibi fırsat kollamaz,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.

ALİ SEFA ım der ki asildir soyum,
Kazarken mezarım kaynarken suyum,
Ölür isem kabrim üstüne koyun,
Bir defter bir kalem birde gözyaşı.

HANİ NERDE KADIN HAKLARIN HANİ ÖZGÜRLÜĞÜN HANİ YA ANNE

Ömrün boyu kahr çile çekersin
Hani özgürlüğün hani ya bacı
Zulüme baskıya boyun bükersin
Hani özgürlüğün hani ya bacı

Dışarda esirsin, içerde köle
Derdin yanamazsın ahbaba, ele
Kıyamete kadar sürer bu çile
Hani özgürlüğün hani ya bacı

Evladın azarlar, kocansa döver
Saçından sürükler üstelik söver
Ömrün boyu suskun durursan eğer
Hani özgürlüğün hani ya anne

Yüreğin yaralı gözünde yaşlar
Derdine dayanmaz dağ ile taşlar
Bunca zulüm kahr bağrında kışlar
Hani özgürlüğün hani ya bacı

Gözleriniz kanlı yaşlar saçıyor
Kime dert yansanız sizden kaçıyor
Her gününüz kahır ile geçiyor
Hani özgürlüğün hani ya bacı

Bunca kahır çektiniz dinmez sızınız
Gözyaşı ile geçer bahar yazınız
Bu mudur sizlerin alın yazınız
Hani özgürlüğün hani ya bacı

Kocan seni döver, oğlun azarlar
Ak alınına kara yazı yazarlar
Hemi seni dövüp hemi kızarlar
Hani özgürlüğün hani ya anne

Düşmanın bir değil kime kızayım
Bu çarpık düzeni nasıl bozayım
Dert bir değil hangisini yazayım
Hani özgürlüğün hani ya bacı

Evlatlar büyütür verirsin emek
Sırtında dayaktır, önünde yemek
Sen bir baş tacısın bu da ne demek
Hani özgürlüğün hani ya anne

Gözünün yaşları bağrını döver
Kimisi tekme vurur, kimisi döver
Kime derdin yansan kapıdan kovar
Hani özgürlüğün hani ya bacı

Saçı uzun aklı kısadır adın
Çünkü hor görülmüş dünya da kadın
Sen özgür olmadan dinmez feryadın
Hani özgürlüğün hani ya anne

Okudum dört Hakk kitapta bu ilmi
Bu feza çağında öğrendim ilmi
Aslanın dişisi aslan degil mi
Hani özgürlüğün hani ya bacı

Mesai yaparsın geri kalırsın
Tam çalışır yarım aylık alırsın
Ağlamaktan başka neyi bilirsın
Hani özgürlüğün hani ya anne

Köle gibi seni alıp satarlar
Ekmeğine gözyaşını katarlar
Eksik etek deyip atıp tutarlar
Hani özgürlüğün hani ya anne

Ođlu zindanlarda ağlar analar
Evlat işkencede yanmış sineler
Gözlerinden düşmüş kanlı taneler
Hani özgürlüğün hani ya anne

Ehlibeyt'i seven kadını sever
Ana bacı kardeş hepsini över
Bizde bunlar vallah cihanı değer
Hani özgürlüğün hani ya bacı

İnsan olan, insan ayrımı yapmaz
İnsanlıktan çıkıp toplumdan kopmaz
Ana Fatıma'lar yolundan sapmaz
Hani özgürlüğün hani ya bacı

İnsan olan insan yemez kul hakkı
Ehlibeyt'i seven bilir bu hakkı

Bizlerde kutsaldır kadının hakkı
Hani özgürlüğün hani ya anne

Patrona esirsin, kocana köle
Ağlamakla bitmez bu kanlı çile
Seni hor görmüşler doğuştan bile
Hani özgürlüğün hani ya bacı

ALİ SEFA 'm der ki bu dertler acı
Benim anlattığım bin de bir kaç
Bizde avrat kutsal, ana baş tacı
Hani özgürlüğün hani ya anne.

Ben Annemden Ayrı Düřtüm düřeli

Eller sanar neřelenir gülerim,
Ben annemden ayrı düřtüm düřeli.
Dađı taşı delik delik delerim,
Ben annemden ayrı düřtüm düřeli.

Gözlerim yaşlıdır yola bakınır,
Talihini her gelene yakınır,
Seher yeli bile bana dokunur,
Ben annemden ayrı düřtüm düřeli.

Bitmiyor talihin bahtı karası,
Sarılmıyor ayrılıđın yaresi,
Bulunmadı bu derdimin çaresi,
Ben annemden ayrı düřtüm düřeli.

Bilmem bu sıkıntım neden geçmedi,
Gönül kuşu havalanıp uçmadı,
Neşe huzur kapımızı açmadı,
Ben annemden ayrı düřtüm düřeli.

Terk ettik yuvayı uzadı yollar,
Gazelini döktü selviler dallar,
Bozuldu düzenler ötmüyor teller,
Ben annemden ayrı düřtüm düřeli.

Soramadım çilesini derdini,
Saramadım yaresini dördünü,
Mekan tuttum yüce dađlar ardını,
Ben annemden ayrı düřtüm düřeli.

Ben garip anneme kurban olayım,
Arayıp derdime çare bulayım,

Dertli başım taştan taşa çalayım,
Ben annemden ayrı düştüm düşeli.

Her anne demeye sızılar içim,
Tükettim ömrümü ağardı saçım,
Kesildi takatim yetmiyor gücüm,
Ben annemden ayrı düştüm düşeli.

ALİ SEFA 'm gözler alıştı yaşa,
Anneden sadık yar bulunmaz haşa,
Zalim kaderimle kaldım baş başa,
Ben anamdan ayrı düştüm düşeli.

Anneler Günü

Bugün tüm dünyada anneler günü
Gelin gözlerinin yaşına bakın
Tüm anneler gam kedere bürünmüş
Yüreğinin yanık başına bakın

Kimi yoksulluktan kimi kederden
Kimi talihinden kimi kaderden
Gam gasavet toplamışlar her yerden
Vurmuş parçalamış döşüne bakın

İlke edinmişler çile çekmeyi
Kadere talihe boyun bükmeyi
Evlattan eşinden yemiş tekmeyi
Gözlerinin kanlı yaşına bakın

İçin için hep ağlamış bağırmiş
Uçan kuşu imdadına çağırmiş

Saç telleri tane tane ağırmiş
Dertler yuva yapmış başına bakın

Üzerinde kalmamış giyecekleri
Yüzbinlerce dert var sayacakları
Çöplükten topluyor yiyecekleri
Sofrasında ekmek aşına bakın

Bağırına basmışlar kayalar taşlar
Gam gasavet gelmiş bağırında kışlar
Konmuş üzerine öter baykuşlar
Annelerin mezar taşına bakın

Evlat için tüm ömrünü yemişler
Yollarına başlarını koymuşlar
Yeter ki siz mutlu olun demişler
Ömürleri geçmiş boşuna bakın

Annelerin göz yaşını silmeyiz
Dertlerine birkez derman olmayız
Yaşarken kıymetini bilmeyiz
Ölünce ağlarız peşine bakın

Ali Sefa'm sinesini dert kaplamış
Yüreğine kara hancer saplamış
Şehitleri hep başına toplamış
Ana Fatıma'nın işine bakın.

Azrail Boşuna Gelmesin Yeter

Ulu Tanrım sana olan sevgimi
Senden başkaları bilmesin yeter
Bu canımı sana kurban adadım
Azrail boşuna gelmesin yeter

Yoldum saçlarımı hep tutam tutam
Dert bir değil hangi birin anlatam
Sanki yaşayan bir ölüyüm zaten
Düşmanlar halime gülmesin yeter

Dert kalmadı bu bağıma girmeyen
Dost kalmadı hatırımı kırmayan
Ömrüm boyu bana değer vermeyen
Ölürsem üstüme gelmesin yeter

Sele verdim gözlerimin yaşını
Vura vura harap ettim döşümü
Düşmanlarım eyemedi başımı
Dostlar ayağıma çelmesin yeter

Bu zalim kaderi bilmem ki niğdem
Kanlı yaşla doldu şu iki didem
Başım alıp diyar be diyar gidem
Kimseler izimi bulmasın yeter

Zalimler mazluma zulüm ediyor
Temiz toplum iyi nesil bitiyor
Dünyanın durumu kötü gidiyor
Dünya kahpelere kalmasın yeter.

Çilem tümen tümen dert alay alay
Talihim başıma oldu miralay

Şimir'e Yezid'e pes etmem kolay
Yolun yezidleri olmasın yeter.

Dayan be yüreğim az kaldı dayan
Neler çektiklerim Allah'a ayan
Bizi bu hallere düşürüp koyan
Sürünsün sürünsün ölmesin yeter

Dünya kaldı köpeklere kurtlara
Kahpe doldu vatanlara yurtlara
Çare yoktur böyle zalim dertlere
Daha bundan beter olmasın yeter

Beni yanıltmadı bunca hislerim
Göz yaşıyla yanağımı süslerim
Her gün yüze gülen sahte dostlarım
Ok atıp sinemi delmesin yeter

Kerbela'dan beri kara yastayım
Şah Hüseyin'le yaralandım hastayım
Hakk ile halk arasında postayım
Kimse bana engel olmasın yeter

Bu dünyadan gelip geçti niceler
Kimi sefa sürdü kimi bocalar
Ehlibeyt düşmanı dede hocalar
Cenaze namazım kılmasın yeter

Ehlibeyt dostunun derdi biter mi
Yanmayan yürekte duman tüter mi
Virane bahçede bülbül öter mi
Dost bağının gülü solmasın yeter.

Çođu zevk alıyor hep bana çatıp
Bin türlü yalanı dolana katıp
Sahte dostlar bana iftira atıp
Boşuna günahım almasın yeter.

Ali Sefa´m der ki mazlumlar gülsün
Kanlı göz yaşlarım birazcık silsin
Muhammed Mehdi´yi salıver gelsin
Daha artık fazla kalmasın yeter.

Yolu Bir başkadır Aşık Canların

Yüce Hakk Teala'nın yoluna gider
Yolu bir başkadır aşık canların
Ehlibeyt'in haklı davasını güder
Feli bir başkadır mümin canların.

Hakk Teala'dan gelir lokması aşu
Kerbela'da yanmış yüreği başu
Akar gözlerinin kan ile yaşu
Seli bir başkadır dede canların.

Hep iyilik eder kemlik bilmezler
Zulümden baskıdan asla yılmazlar
Dünyayı bir paraya versen almazlar
Hali bir başkadır talip canların.

Dilidir gözüdür yüce Huda'nın
Gerçek dostlarıdır Şah-ı Merdan'ın
Ne Mecnun'a benzer ne de Leyla'nın
Çölü bir başkadır aşık canların.

Hakk yolunda kazanmışlar zaferi
Hakk yoluna koymuş can başu seri
Ali'nin askeri, Hakk'ın neferi
Kulu bir başkadır muhip canların.

Mayaları sağlam asla bozulmaz
Başları dik durur korkup büzülmez
Harama, zinaya asla çözülmaz
Beli bir başkadır mümin canların.

Başlarından gitmez gam ile keder
Gönül vermiş Hakk'ın yoluna gider

Gece gündüz durmaz Hakk'ı zikreder
Dili bir başkadır aşık canların.

Sürer Hakk yoluna azimli kayet
Dönmez Hakk yolundan ölsede şayet
Sazı telli Kur'an perdesi ayet
Teli bir başkadır aşık canların.

Gözyaşları akar hep buram buram
Verdiği ikrarda her daim duran
Elindeki sazı, bir telli Kur'an
Yolu bir başkadır aşık canların.

Kerbela çölünde kana boyandık
Gaflet uykusundan ezel uyandık
Aşkın ateşinde piştik dağlandık
Külü bir başkadır aşık canların.

Gözlerinden akar kan ile yaşlar
İlham kaynağıdır dağ ile taşlar
Gül dalına konmuş, öter baykuşlar
Gülü bir başkadır aşık canların.

Dedeler arıdır talipler çiçek
Hakk'tan bade gelir, ona içecek
Cem evleri petek, bin tat verecek
Balı bir başkadır aşık canların.

Ali Sefa'm der ki bitmez bu çile
İkrar verdik buna biz bile bile
İmam Hüseyin ile düştük bir çöle
Çözü bir başkadır aşık canların

Yeri Göğü Kuran Sana Sığındım

Cümle alemleri yoktan var eden
Yeri göğü kuran sana sığındım
Binbir ismin bir elife sır eden
Yeri göğü kuran sana sığındım

Seni zikreleyip bulurum mesti
Tükenmez ellerin garezi kasti
Zalimin düşmanı mazlumun dostu
Yeri göğü kuran sana sığındım

Ah çekerim için için derinden
Sürgün olduk vatanımdan ilimden
Zalimin zulmünden, şeytan şerrinden
Yeri göğü kuran sana sığındım

Ehlibeyt'le yeri göğü süsleyen
On sekiz bin alemi besleyen
Tur dağında ol Musa'yı sesleyen
Yeri göğü kuran sana sığındım.

Dört kitap indirdin dördü de Hakk'tır
Senin birliğine şüphemiz yoktur
Saydım suçlarımı günahım çoktur
Yeri göğü kuran sana sığındım

Sen yarattın peygamberi veliyi
Sen yarattın Murtaza'yı Ali'yi
Sen yarattın Kalu Balu Belî'yi
Yeri göğü kuran sana sığındım

Nesimi'ye derisini yüzdüren
Ferhat'ına yalçın dağlar kazdıran

Muhammed'i Mirac'ında gezdiren
Yeri göğü kuran sana sığındım

Dost bulunmaz divaneye şaşkına
Yar bulunmaz yoksuluna düşküne
Ol mübarek Ehlibeyt'in aşkına
Yeri göğü kuran sana sığındım

Kurallar Sırratı kaynaşır kazan
Dizilir sıraya günahlar yazan
Seçilir insanlar bozulur düzen
Yeri göğü kuran sana sığındım

İsledik günahı topladık bunca
Saysak günahımız belki de tonca
Münkür'le Menekir soru sorunca
Yeri göğü kuran sana sığındım

Ali Sefa Hakk'ı eyleriz meti
Felek birgün yıkar sarayı seti
Ehlibeyt'in yüzü suyu hürmeti
Yeri göğü kuran sana sığındım

Esti Fırtması Yel Olur Gider

Deđdi muhanetin taşı bađrım,
Aktı gözüm yaşı sel olur gider.
Döktü yaprađımı eyledi güzel,
Esti fırtması yel olur gider.

Muhanet muhanet deyip geçmeyin,
Sırrınızı muhanede açmayın,
Köprü kursa üzerinden geçmeyin,
Daralır ilerde kıl olur gider.

Ben yedim taşını kızardı yüzüm,
Kırıldı kanadım büküldü dizim,
Dađlardan ađırdır muhanet sözüm,
Kapanır vadisi bel olur gider.

Her yerde yüzünü çıkarır kara,
Sokar içerine onulmaz yara,
Kırar hatırını eder beş para,
Vurur damgasını pul olur gider.

Başına geçene danışın sorun,
Düşme tuzađına kendini korun,
Ayaklar altına alır onurun,
Çiđner üzerini yol olur gider.

Dolaştırır seni kendi çalına,
Zehir katar ekmeđine balına,
Kusur koşar senin gonca gülüne,
Kendinin dikenini gül olur gider.

Tanrım muhaneti vermesin başa,
Bakmaz gözündeki kan ile yaşa,
Parmağın takarsa yaptığıın işe,
Uzatır bir günün yıl olur gider.

Ölüm nedir muhanetten berilik,
Tüketir ömrünü koymaz gerilik,
Kırar bağın bahçen eyler kuruluk,
Döker yaprağını dal olur gider.

Muhanet sözüyle seni öldürür,
İçini dışını keder ile doldurur,
Seni meclislerde kötü bildirir,
Kendi yalanıyla kul olur gider.

Gönül binme muhanetin atına,
Dolu düşer sarayına çatına,
Savutturur seni doğudan batına,
Mağruptan maşrığa yol olur gider.

Cömert ile yüce dağlar aşarsın,
Muhanetle düz ovada şaşarsın,
Zaman olur ateşine düşersin,
İçin yanar dışın kül olur gider,

Gönül muhanetin sözüne kanma,
Cehalet eyleyip narına yanma,
Her yüze güleni dost olur sanma,
Koyar kara günde el olur gider.

Muhanetin sazı her dilden çalar,
Arar fırsatını eline dolar,
Düşürür punduna kötülük kılar,
Dolanır boğazına kıl olur gider.

Muhanet kim imiş düşüpte görsen,
Mermer taşlar ile kaleler örsen,
Ayağı altına halılar sersen,
Çiğner üzerini çul olur gider.

ALİ SEFA ne çare öylesine,
Yüce Hakk kulum demez böylesine,
Sakın varma muhanet yaylasına,
Çekilir suları çöl olur gider.

Annelerden tatlı bal bulamadım

Aradım cihanı gezdim dört köşe
Annelerden tatlı bal bulamadım
Gezdim diyar diyar çiçek topladım
Annelerden gonca gül bulamadım

Dört kitap okudum hakka tanıştım
Kaderimle talihimle yarıştım
Çok ahbapla sohbet edip konuştum
Anne kadar tatlı dil bulamadım

Bir yavrum demesi dünyaya değer
Göz yaşları akar bağrını döver
Kara gün dostuymuş analar meğer
Başka tutunacak dal bulamadım

Yetim kaldım gözyaşıyla dövündüm
Çileli ömrümle hayli avundum
Dertlerimi siper edip savundum
Kara günsüz bir gün al bulamadım

Ana diye yandım hep için için
Ana hasretiyle yanıyor içim
Anneler gününü kutlamak için
Bundan daha kutsal yıl bulamadım

Bir çiçek alsamda eline versem
Ayağını öpüp yüzümü sürsem
Anneciğim için canımı versem
Elimden tutacak el bulamadım

Analar kutsaldır Kabe´den bile
Ömür boyu çeker kasavet çile

Saçı süpürge dir kendisi köle
Böyle kasavetli kul bulamadım

Yetmiş üç cananın şehit olduđu
Hakk'ın didarında makam bulduđu
Fatıma'nın yavrusunun kaldığı
Kerbela'ya benzer çöl bulamadım

Ehlibeyt'e bađlı evliya nebi
Ehlibeyt'tir Hakk'ın tutunacak ipi
Fatıma Ana'nın gözyaşı gibi
Akıp da çağlayan sel bulamadım

Ali Sefa'm derki sevdiğim bildir
Gönül bađlarında anneler güldür
Ehlibeyt'e giden biricik yoldur
Hakk'a giden başka yol bulamadım.

**Allah iyi insanları tüm kötülüklerden korusun,
dođrulardan Hakk ve hakikat yolundan asla ayırmasın,
Arasat Meydanın da bırakmasın, Rahmet kapılarından
girmek nasip olsun... İnsanların kör olan gönül gözlerini
açsın inşallah...**
(Allah Allah)

**Güvenç Abdal Ocađından
Hz. Ehlibeyt dostlarından
Yazar ve Araştırmacı
Ali Sefa Dede**

Yazarımızın Diğer Kitapları:

1. Kanlı Kerbela Yollarında Ehlibeyt Kervanı
2. Hz. Ehlibeyt Divanı ve Alevilik
3. Felaketler Öncesi Allah ve Ehlibeyt Yoluna Son Çağrı
4. Ehlibeyt Yolunda Deyişlerimiz
5. Alevilikte İbadetlerimiz
6. Hz. Ehlibeyt'in Var Oluşu – Hadis ve Rivayetler
7. Kudret Nurumuz Hz. İmam Ali ve Faziletleri
8. Hz. Muhammed (s.a.v.) – Hz. Fatıma-tı Zehra –
Hz. Hasan-ı Mücdeba - Fazilet Denizlerinden Bir
Damla
9. Rahmet Nurumuz Hz. İmam Hüseyin ve Kanlı Kerbela
10. Kerametler – Faziletler - Düşündüren Hikayeler